

4 - 2014

buitenspoor



NTKC

Nederlandse Toeristen Kampeer Club

buitenspoor

Jaargang 96, mei 2014

NTKC communiceert openbare mededelingen via www.kampeerclub.nl, Buitenspoor, NTKC Nieuwsbrief en [facebook/ntkckampveren](https://www.facebook.com/ntkckampveren)

Redactie

Harrie van der Hoeft,
Marga van Haeringen-Kokkelink,
Dries Oosterhof, Mariska Schok
Eindredactie: Marleen Blokhuis

Redactie-adres:

buitenspoor@kampeerclub.nl

Buitenspoor verschijnt in 2014 in de maanden januari, maart, mei, juli, september en november.

Uitgaven vanaf nr. 7-2009 zijn in te zien onder 'Publicaties' op de ledensite.

Kopij voor nr. 5 (sept.-okt. 2014) moet uiterlijk 5 augustus ontvangen zijn op het redactie-adres. 7 okt. voor nr. 6 (nov.-dec. 2014)

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten of in het geheel niet op te nemen.

Foto's

Stel je camera in op hoge kwaliteit. Verzend foto's als bijlage. Maak je bericht niet groter dan ca. 10 MB. Grotere bestanden van foto's kun je ook mailen naar info@drukpunt.nl. Wie foto's beschikbaar wil stellen voor publicatie kan deze opladen op de ledensite > algemeen > fotoarchief.

Advertentie-acquisitie:

André Reitsema, Fivelingostraat 21, 9405 EA Assen
advertentie.ntkc@gmail.com
De vereniging is niet aansprakelijk voor de inhoud van commerciële advertenties.

Niet-commerciële advertenties

opgeven bij de redactie.

Drukkerij:

Drukpunt, Sytwinde 163
2631 GZ Nootdorp
telefoon 015 - 3108540
e-mail info@drukpunt.nl

Foto omslag: Bennie ten Haken
Gelderse roos op Masterveld

ISSN: 0007-3768

Clubactiviteiten

4 juli	Gooi en Vechtstreek	Rugzaklopers op bezoek	Austerlitz
5-6 juli	Hart van Holland	Kinderkamp	Het Groene Hart
5-6 juli	De Heerkuil	Werkdagen	De Heerkuil
13-18 juli	Noord	Cultuur- en Fietsweek	't Aagt
19-26 juli	Jeugdsectie	26e Zomertoer	Nederland
8-10 aug.	Enig	Kennismakingsweekend	Den Treek
9-10 aug.	Gooi en Vechtstreek	Grootouder-Kleinkind-kamp	Austerlitz
23-24 aug.	Noord	Shakespearekamp	De Hertenweide
29-31 aug.	Jeugdsectie	Kabobweekend	Den Treek
30-31 aug.	Den Haag	Kinderkamp	De Haan
30 aug. - 6 sept.	Enig	Enig-vakantieweek	Terschelling
5-7 sept.	Caravansectie	Nakletsweekend	Den Treek
6-7 sept.	Hart van Holland	Werkdagen	Het Groene Hart
6-7 sept.	Kennemerland	Nazomerweekend	Limmen
6-7 sept.	Rotterdam	Kennismakingsweekend	Het Essenbos
12-14 sept.	Veluwe	Kennismakingsweekend	Roggebot
13-14 sept.	Hart van Holland	Houtvuurkamp	Het Groene Hart
13-14 sept.	Kennemerland	Kanoweekend	
20-21 sept.	Zwerfgroep	Nazomertocht	Omgeving Olst
25-28 sept.	Jeugdsectie	Meet the British	Het Groene Hart
26-28 sept.	Veluwe	Burl-weekend	De Kooiberg
27-28 sept.	Amsterdam	Werkdagen	Huizen
27-28 sept.	Gooi en Vechtstreek	Einde-seizoen-kamp	Austerlitz



NTKC

Nederlandse Toeristen Kampeer Club

NTKC is een vereniging die zich richt op sportief en actief kamperen met bescheiden uitrusting. Kernwaarden zijn rust en ruimte, respect voor natuur, milieu en voor elkaar.

NTKC beoogt geen winst, functioneert geheel op basis van zelfwerkzaamheid van de leden en beschikt over meer dan 20 natuurterreinen door heel Nederland.

Opgericht 5 mei 1912; lid ficc

Hoofdbestuur:

Voorzitter	Adriaan Branderhorst
Secretaris	Gijs van As
2e secretaris	Maartje Loerakker
Penningmeester	Ivo Knotnerus
2e penningmeester	Petra Schaeks
Communicatie en PR	Susan van Oostveen
Terreinbeheer	Albert Fien
Terreinbeheer Groen	Ronald Lankhof

Het bestuur kun je bereiken via onderstaand adres of via:
ntkc@kampeerclub.nl

Clubbureau:

Larikslaan 5, 3833 AM Leusden, Telefoon 033 432 33 76 (woe. 20.00-22.00)

Het clubbureau verzorgt alles rond informatie, lidmaatschap, administratie en contributie.

clubbureau@kampeerclub.nl
tel: 033 432 33 76, woe. van 20.00 tot 22.00 uur. Vermeld altijd je lidnummer en telefoonnummer. Adreswijzigingen en aanvragen voor het inlichtingenpakket altijd schriftelijk indienen, evenals opzeggingen van het lidmaatschap.

Het clubjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september van het jaar daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij uiterlijk op 1 september van enig jaar schriftelijke opzegging door het clubbureau is ontvangen.

Betalingen onder vermelding van reden, administratienr. en volledige naam.

- Contributiebetaling op IBAN: NL17INGB0000669693
- Overig op IBAN: NL22INGB000009324

Nederlandse Toeristen Kampeer Club, KvK Utrecht, nr. 40476892

Legionellabeheer:

ook jouw zorg

Legionella is een bacterie die zich in stilstaand leidingwater kan ontwikkelen en de veteranenziekte kan veroorzaken. Juist het water in onze gebouwen, die vaak lang niet worden gebruikt, is gevoelig voor de ontwikkeling van deze bacterie. Wanneer het water besmet is vormt douchen een risico. Door verneveling kan de bacterie in de longen doordringen. Rokers, ouderen en mensen met een verminderd afweersysteem vormen de risicogroep. Drinken van besmet water kan geen kwaad. De bacterie ontwikkelt zich in stilstaand water bij temperaturen tussen de 25 en 60 graden, het koude water mag dus niet te warm zijn en het hete water niet te koud.

Wij moeten als NTKC (ook wettelijk) besmettingsrisico uitsluiten, en daarom is voor elk terrein een legionellabeheersplan opgesteld. De afgelopen maanden hebben we die plannen herzien en per terrein gebundeld in een legionellamap. Per toiletgebouw is een risicoanalyse gemaakt, het leidingsysteem in kaart gebracht en soms aangepast en zijn de beheersmaatregelen benoemd.

De beheersmaatregelen bestaan uit periodieke watercontrole door een laboratorium, het meten van de watertemperaturen en het regelmatig doorspoelen van de leidingen. Dit doorspoelen ververst het water en verlaagt de temperatuur. Daar bestaan automatische systemen voor, maar die zijn kwetsbaar.

Daarom hebben we jou als kampeerder nodig voor het doorspoelen van de waterleidingen.

Kom je als eerste op een terrein, dan moet je een aantal kranen openzetten om te spoelen. Bij warm weer is het de taak van de kampmeester om dagelijks te spoelen. Op kaarten is op een plattegrond van het gebouw getekend waar en hoe lang je moet spoelen. De kaarten zitten in de prikkofter en hangen op de prikborden.

Legionellabeheer is een zorg van ons allemaal. De waterleidingbedrijven controleren steekproefsgewijs ons beleid en de uitvoering daarvan.

Albert Fien, hoofdbestuur

Gezocht: nieuwe webmaster

Met ingang van het nieuwe jaar zijn we op zoek naar een nieuwe webmaster. Sjoerd Lafeber, die de afgelopen jaren de NTKC-website zo goed bijgehouden heeft, wil het stokje wel eens overdragen. Wie o wie wil zich daarvoor inzetten? Ik weet zeker dat we in de club mensen hebben die daar de kennis voor in huis hebben.

We zijn druk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe website, en

misschien wil jij daar ook wel over meedenken.

Heb je interesse, maar wil je meer weten, mail dan naar susanvanoostveen@kampeerclub.nl.

Voor technische vragen kun je ook mailen met Sjoerd via webmaster@kampeerclub.nl.

Susan van Oostveen
Publiciteit en communicatie

Mutaties terreinkaartjes

De gegevens van onze terreinen vind je als downloadbare pdf op de leden-site / Kamperen / Kampeerterreinen. Aan nieuwe terreinkaarten wordt gewerkt. Tot die gereed zijn, word je verzocht de mutaties zelf bij te houden.

Van onderstaande kaart, versie 2013-02, is gewijzigd:

Terrein	Mutatie	Nieuwe kaartversie
3. Brobbelbies	aanwezigheid oplaadpunt	-

Van diverse kanten is aangegeven dat de op de terreinkaarten vermelde bereikbaarheid per openbaar vervoer aan willekeur onderhevig is. Als je afhankelijk bent van het openbaar vervoer adviseren we je zelf het ov-schema te onderzoeken en vast te stellen.

Caravankamperen

voor alle leden ook in winterperiode 2014/2015

In de afgelopen twee winterperiodes is bij wijze van proef toegestaan dat leden op onze terreinen met de caravan konden kamperen zonder in het bezit te zijn van een caravanmachtiging. Het hoofdbestuur heeft besloten deze proef de komende winterperiode voort te zetten. De nieuwe periode loopt van 1 oktober 2014 tot 1 april 2015 voor caravans met een lengte van minder dan 4 meter, gemeten op tafelhoogte.

In Buitenspoor van november 2012 meldden we dat onze terreinen er in de winter goeddeels verlaten bij liggen. Omdat het kamperen in de winter zo zijn aantrekkelijke kanten heeft, wilden we, als proef, toestaan dat ook leden zonder caravanmachtiging in de winterperiode met een caravan mogen kamperen.

De proef zouden we als een succes ervaren wanneer de winterbezetting op onze terreinen wat toenam en er geen problemen zouden ontstaan met de regelhandhaving.

Tijdens de laatst gehouden Algemene Leden Vergadering in Austerlitz deelden we de resultaten van de toegenomen winterbezetting mee. We constateren dat er op bescheiden schaal gebruikgemaakt is van de verruimde mogelijkheid. Daarnaast heeft het HB niet van problemen vernomen. We hebben het gevoel dat de proef geslaagd is.

Op de clubraad van 2014 komen we op dit onderwerp terug om te bespreken of we deze verruiming in een standaardmogelijkheid kunnen omzetten.

Het hoofdbestuur



Pomp op De Kooiberg

Op de pomp van terrein De Kooiberg bij Ugchelen is een bordje 'Geen Drinkwater' geplaatst. Dit zijn wij wettelijk verplicht, omdat het pompwater niet voldoet aan de normen die worden gesteld aan drinkwater zoals dat bij ons thuis uit de kraan komt.

Voor meer informatie en gebruik van de pomp kun je de afdelingswebsite raadplegen. Zie ook de afdelingsrubriek achter in dit Buitenspoor.

Vriendelijke groet,
afdelingsbestuur Veluwe

EENPITTER Sport, Spel en Familieweekend

5-6 juli 2014 op Het Groene Hart

Het is bijna zover: in het weekend van 5 en 6 juli is het Sport, Spel en Familieweekend. Let wel, met hoofdletters, want deze hoofdletters is dit kamp zeker waard.

Wentelteefjes speciaal

Een voedzaam en lekker lunchgerecht deze keer. En eh ... ongezond lijkt het me ook niet!

Het was feest wanneer ik jaaaaren geleden tussen de middag uit school thuiskwam en ik de kaneel-, boter- en eiergeur buiten al rook. Wentelteefjes! Eigenlijk maak ik ze, sinds ik getrouwd ben (en dat is ook al heel wat jaren) te weinig.

Wentelteefjes naturel zijn al heerlijk, maar dit extra rijke oer-Hollandse product is een ware streling voor de tong.

voor 2 personen

- Ontdoe vier sneetjes wit (casino)brood van de korstjes en leg ze in een mengsel van een losgeklopt ei met 125 ml melk en een halve theelepeltje kaneelpoeder.
- Bak de sneetjes om en om gedurende ongeveer 4 minuten in een ruime (koeken)pan in wat boter. Roomboter is bij dit recept natuurlijk het lekkerste. De wentelteefjes moeten goudbruin worden!
- Bestrooi de wentelteefjes met bruine basterdsuiker en beleg ze ruim met rood fruit. Rood fruit is vaak gesorteerd in bakjes te koop in de supermarkt of bij de groenteman.
- Serveer met een flinke klodder halfvast geslagen gesuikerde room erbovenop.

Alle Eenpitterrecepten vind je verzameld op de ledensite. Klik: [Algemeen](#) > [Buitenspoor](#) > [Recepten](#)

Wij zijn er klaar voor, het terrein is er klaar voor en alle activiteiten zijn al bekend.

Kijk maar even op de afdelingswebsite van Hart van Holland (www.kampeerclub.nl/leden/afdelingen/hartvanholland/).

Het wordt zeker te weten leuk, natuurlijk is er weer een kampvuur waar we broodjes gaan bakken en we doen ons stinkende best om alle kinderen een onvergetelijk weekend te verzorgen.

Het Groene Hart heeft een heel actief bestuur. Zij zitten vol ideeën en niets is te gek of te veel werk.

Pak alvast de tent want het is zo weekend.

Alle kinderen en alle families met, maar ook zonder kinderen zijn welkom.

Dus ... welkom ook voor niet-leden! Het (hoofd)programma is gericht op kinderen, maar het kamperen enzovoort (veiligheid/verantwoordelijkheid) is onder toezicht van eigen (groot)ouders. Daarom vragen we jullie om als volwassene mee te komen.

Wij verwachten veel kinderen op het terrein. Maar als je wat rust wilt

is dat altijd mogelijk. Het terrein is zo groot dat je achterin, waar trouwens ook een toiletgebouw en een kampvuurkuil zijn, weinig tot niets zult merken van al die leuke activiteiten die we georganiseerd hebben.

Je kunt altijd aanschuiven bij ons kampvuur en meedoen of helpen bij de activiteiten.

Je kunt ook gezellig een dagje of dagdeel aansluiten, mocht je niet het hele weekend kunnen!

Groetjes van Leonie Wisse en Karin Troch

50 plus

Rubriek met opmerkelijke citaten uit Buitenspoor van exact 50 jaar geleden

Waarvan houden kampeers, behalve van kamperen, nog meer? Een serietje van drie artikelen in 't Buitenspoor van 1964, getiteld 'Kampeers en hun hobbies', doet het uit de doeken.

Kampeers zijn geïnteresseerd in:

- muziek maken (vooral zang, gitaar en blokfluit),
- heemkunde (de geschiedenis van de eigen leefomgeving), en
- klederdrachten.



Heemkunde houdt zich onder meer bezig met de tradities, rituelen en

gebruiken van een streek, ook wel volkscultuur genoemd. Lezers van J.J. Voskuils romancyclus Het Bureau zullen zich de Atlas voor Volkscultuur herinneren waar hoofdpersoon Maarten Koning in de jaren 1957-1987 aan werkte. Hij interviewde plattelandsbewoners en onderzocht de verspreiding van verschijnselen als het geloof in de kabouter of het ophangen van de nageboorte van het paard.

't Buitenspoor van juli 1964 formuleert de relatie tussen NTKC-kampeers en heemkunde of volkscultuur zo:

“Wie met voorbijgaan van het moderne campingwezen nog wil kamperen op de oude manier, komt als gevolg daarvan veel nauwer in aanraking met de oorspronkelijke leefwijze van de mensen uit ons volk en met in de streek nog heersende folkloristische gebruiken. Het is dan ook geen wonder, dat verschillende clubleden de heemkunde actief beoefenen.

[...]

Het gaat bij de heemkennis en de heemliefde om het eigene, om wat in ons volk geslachten lang leefde

en is blijven leven. Dit kunnen dingen zijn van bijzonder grote waarde.

Er zijn weinig mensen, die zich hierin zo verdiepen als juist kampeers. Velen van hen doen het onbewust. Daardoor leeft het bij hen vaak dieper dan bij degenen, voor wie dit alles een zaak van studie en van routine zonder meer is geworden. Zingen wij ook daarom de lof van onze tent en onze caravan, die ons nader brengt tot eigen volk en eigen land.”

Folklore, klederdrachten, oude ambachten, tegenwoordig roept het wat oubollige associaties op.

Toch zijn lokale, regionale en nationale geschiedenis juist de laatste jaren ongekend populaire onderwerpen in ons land. Deze 'geschiedenishype' wordt verklaard vanuit het gemiddeld hogere opleidingsniveau, het gestegen inkomenspeil en de vergrijzing van de Nederlandse bevolking. Bij de huidige historische belangstelling horen wel andere termen dan in 1964. In 2014 hebben we het liever niet meer over 'nader tot eigen volk en eigen land', maar over de dynamische betekenis van cultureel erfgoed.

Promo: 3 beurzen in 1 weekend (24/25 mei)

De Dag van het Park in Leiderdorp, de Gaaf Groen Beurs in Wassenaar en Festival Lokale Schoonheid in Wageningen

De Dag van het Park te Leiderdorp op 24 mei:

Natascha van den Bosch van MEC Leiderdorp zag onze stand op een andere beurs en vond ons een welkome aanvulling op de reeds bestaande bezetting van het evenement.

Het leverde ons een mooie plek op, met veel ruimte om alle grote spandoeken uit te rollen, een vuurtje te maken en we spraken veel belangstellenden.

Volgend jaar gaan we weer!



Het Festival Lokale Schoonheid in Wageningen op 25 mei:

Iets heel speciaals voor Promo, want we werden uitgenodigd door Moosecamp om een derde deel van hun stand te gebruiken voor NTKC-promotie! Dat hebben we graag gedaan en met succes, want er was veel belangstelling!



De Gaaf Groen Lentebeurs in Wassenaar op 25 mei:

Ook hier konden we flink uitpakken, maar we stonden helaas wat in de schaduw. Toch nog redelijk wat goede gesprekken gehad!

Pieter Waalboer



Zwerven

langs de Limburgs-Duitse grens

Het Limburgse Herkenbosch, net ten zuidoosten van Roermond, was eind april de uitvalsbasis voor de Paastocht van de Zwerggroep. Jeugdsectieleden Astrid, Ivar, Okke, Timethy en Bart liepen gezamenlijk mee. Op en naar één heen en weer in het Duits-Nederlandse Grenspark Maas-Swalm-Nette en Nationaal Park De Meinweg. De taalbarrière bleek moeilijker te slechten dan de hoogteverschillen.



‘Vrijdag hadden we om elf uur afgesproken bij het startcoördinaat, dat zich bevond in Herkenbosch, Limburg. Dat betekende eerst bijna drie uur met de auto. Eenmaal allemaal in Herkenbosch verzameld, lieten we de oudjes achter zodat zij in hun cafeïnebehoefte konden voorzien. Onderweg vroegen wij eerst Okke de oren van zijn hoofd, of hij wel alles in zijn zeer kleine rugzak had zitten. Maar eerlijk is eerlijk, ik moet toegeven dat hij alles bij zich had.’

Hoogteverschillen

‘Bij het eerste coördinaat was de keus: langs de weide of door het bos. Aangezien er een koud windje stond, was die keus snel gemaakt: het bos in. Ondertussen staken we de grens over en liepen we

Duitsland in, waarbij bleek dat we in dit gebied ook even op de kaart naar hoogtelijntjes moesten kijken. Na een mooie wandeling die op en neer ging en ons over een wildviaduct voerde, kwamen we in de buurt van het eindcoördinaat, waar we plots in het Nederlands werden aangesproken. Wat bleek: het kampeerveld lag net weer in Nederland. In de supermarkt wat te drinken en een toetje gehaald voor de avond en daarna gezellig pannenkoeken gebakken. Tijdens de laatste hapjes begon het te regenen. Terwijl we snel de tarp opzetten, lieten we de regen de vaat maar voorspelen.’

Genoten

‘Zaterdag liepen we meteen Duitsland weer in, om de hele ochtend langs een kleine rivier (de Schwalm, een zijtak van de Maas) te lopen, met andere wandelaars, fietsers en een mooi zonnetje. Als lunch hadden we weer pannenkoeken, die we aan een picknicktafeltje bij een kruispunt heerlijk hebben zitten opeten terwijl iedereen ons weer voorbijkwam. Daarna lieten we het riviertje achter ons om over een langeafstandspad wederom in Nederland aan te komen.

Omdat wij genoten hadden onderweg kwamen we als één van de laatsten op het veldje aan, dat de voortuin van een oude boerderij was. Hier ontmoetten wij ook de zaterdagstarters. We stonden gezellig dicht op elkaar en betrapten vele zwergroepdeelnemers op het gebruik van de waterkoker in de kleine keuken naast de toiletten.’

Ijsje?

‘Zondagochtend vulden wij alle beschikbare dingen met water omdat dit op de volgende kampeerveld beperkt voorradig zou zijn. Het bleek een warme dag te worden en



voor we het bos uit waren en de heide opgingen was het overhemd al uit en de broek afgeritst of opgerold.

Na een mooie en afwisselende route, via onder andere natte dalen over planken paden, kwamen we aan bij een oude watermolen. Daar kwam iedereen langs om zijn water bij te vullen en even een verkoelend drankje te nuttigen. Ons plan van een ijsje lukte niet helemaal, aangezien we de stortvloed aan Duits die wij terugkregen niet geheel begrepen en we dan ook ‘Doe maar een cola’ antwoordden. De watermolen achter ons latend gingen we weer omhoog.

De overnachtingsplek was dit keer in Duitsland, waar we gastvrij werden ontvangen met zelfgemaakte taart en koffie. Onze avondmaaltijd bestond uit instantpasta's, maar omdat iedereen een andere bij zich had, werd dit gemixt. Het resultaat raad ik niet aan, maar het vulde wel de maag.

’s Avonds werd er samen met onze Duitse gastheren en -dames een drankje genuttigd, wat bij onze Duitse vrienden tot gezang leidde in de vroege uurtjes.’

Oversteken

’s Ochttends konden we kurkdroog inpakken, en was onze meegenomen watervoorraad van de vorige dag eindelijk op. Bij de kampmeesters hoefden we dus alleen water te halen voor het stuk terug naar de auto. Een kleine tegenvaller was wel dat toen wij iedereen gedag gingen zeggen, iedereen al weg was zonder ons gedag gezegd te hebben.

De laatste wandeldag hebben we nog genoten van de natuur en zijn we de beek (die een best stukje kleiner was dan hij op de kaart leek) overgestoken daar waar geen brug of dam was. Eenmaal aangekomen bij de auto's waren onze oudere reisgezellen nog niet aangekomen en konden wij nog een potje thee zetten voordat we allemaal de lange reis naar huis weer maakten.

Het was zeker een zeer gezellige en goed georganiseerde tocht. Tot de volgende keer!’

Bart Weergang

Foto's Timethy en Bart



Kamperen in Europa

Deze rubriek bevat aanbevelingen van leden over kampeerterreintjes in het buitenland. Indien het terrein beschikt over een internetadres vermelden wij het tevens in het totaaloverzicht op www.ntkc.nl > leden-site > kamperen > in het buitenland.

Duitsland

Wij stonden drie dagen met de caravan op een SVR-terrein in de Südeifel, een heel klein veldje bij Ferienhof Neumühle in Altscheid. Het is er zeer rustig, want het ligt niet aan een doorgaande weg. De NTKC zou er jaloers op zijn. Water en stroom zijn aanwezig en douche en toilet zijn beneden bij de koeien in de stal. Je moet wel een goede auto hebben, want er zijn hellingen van 14% met ook een paar flinke haarspeldbochten.

Wij hebben er genoten van de stilte, het gras, de dieren, de heuvels en het weer.

Adresgegevens:

Neumühle 1,
54636 Altscheid
neumuehle@freenet.de

Bert en Edwien Engelberts

Frankrijk

Een mooie camping in de Cevennen is La Molière in Vébron.

De camping is in een boomgaard gelegen en het beheer is natuurvriendelijk. Op het moment dat wij er waren was een klein weilandje goed gemaaid, maar was het grotere veld nog een bloemenzee. Het sanitairgebouwtje dat op de website van de camping staat is inmiddels vervangen door een praktisch, functioneel en net gebouwtje. De camping ligt midden in het dorp. Er is een winkel op loopafstand waar je brood kunt bestellen voor de volgende dag.

Adresgegevens:

48400 Vébron
Téléphone : 04 66 44 02 40
camping.la-molierelaposte.net
<http://www.campinglamolierelaposte.net/>

Truus Verheijen

Voor het voetlicht in zeven vragen

Marleen Blokhuis (1967)

NTKC-lid sinds 2003, eindredacteur
Buitenspoor sinds 2014

Woonplaats

Amsterdam

Beroep

Secretaresse in de psychiatrie;
freelance tekstredacteur

Partner, kinderen

Samenwonend, geen kinderen

Hobby's

Lezen, wandelen,
musea bezoeken,
schrijven

Wat was je eerste kennismaking met de NTKC?

Van huis uit heb ik het kamperen niet meegekregen. Mijn ouders huurden altijd huisjes en schudden meewarig hun hoofd als we langs een camping reden. Als student heb ik wel eens met een geleende tent gekampeerd omdat dat een goedkope manier van vakantie vieren was. Maar toen mijn vriend Frank, die uit een 'NTKC-familie' komt, me voor de eerste keer meenam naar Brobbelbies in Schaijk ging er een wereld voor me open. Ik had geen idee dat je ook met zó veel rust en ruimte kon kamperen en was direct verkocht. Die groene kampeerplekken, niet stukgekampeerd door een voorganger. De terreinen die nooit aan een doorgaande weg liggen, maar vaak aan een of ander geheimzinnig zandpad. En het feit dat er geen auto's naast de tenten staan, waardoor je echt het gevoel hebt in de natuur te kamperen.

Wat is je favoriete NTKC-terrein, en waarom?

Huizen in Naarden is het dichtst bij waar ik woon en daar komen we dan ook het meest. In warme zomerweekenden gaan we daar soms vrijdags na werktijd nog op de fiets naartoe, zodat we zaterdag prinsheerlijk buiten zitten te ontbijten. Voor bewoners van een bovenwoning zonder tuin is dat een heerlijke luxe.

Op De Heerkuil in St. Geertruid krijg ik altijd meteen een vakantie-



gevoel, ook door de prachtige omgeving.

En kamperen op De Kooiberg in Ugchelen vind ik heel bijzonder. De hoogteverschillen, de bijna verstopte ligging en de waterpomp maken het ruiger en primitiever dan andere terreinen. Hoeveel ik ook van warme douches op kampeerterreinen houd, de pomp op De Kooiberg zou wat mij betreft nooit vervangen moeten worden.

Waar kampeer je in?

In een nylon koepeltent, die makkelijk mee kan op de fiets.

Doe je wel eens mee aan clubactiviteiten?

Nee, ik ben helemaal geen groepsmens, en kampeer het liefst met zo weinig mogelijk mensen om me heen. Gelukkig kamperen er bij de NTKC meer mensen met die behoefte, waardoor het als je elkaar tegenkomt heel natuurlijk en ontspannen aanvoelt. En het is natuurlijk mooi dat iedereen die wel graag in groepsverband kampeert of activiteiten onderneemt, binnen de NTKC ook aan zijn trekken kan komen.

Wat zou je wel anders willen zien bij de NTKC?

Het op je hurken afwassen bij de tent vind ik een onhandig gedoe. Op buitenlandse campings ben ik

altijd blij met een aanrecht waar je kunt afwassen. Dat zou ik bij de NTKC ook wel willen.

Doe je wel eens iets voor de NTKC?

Tot voor kort nauwelijks. Maar als eindredacteur van Buitenspoor denk ik iets voor de club te kunnen betekenen op een manier die bij me past.

Wat wil je verder nog kwijt?

Toen ik begin dit jaar in Buitenspoor las dat er een opvolger werd gezocht voor Clemens Ruttenberg, voelde ik me direct aangesproken. Teksten zo leesbaar mogelijk maken geeft me veel voldoening (freelance redigeer ik boeken en artikelen in opdracht van uitgeverijen of van auteurs zelf). Voor de eindredactie van Buitenspoor komt daar nog bij het coördineren van de diverse bijdragen, het selecteren van beeldmateriaal en het bewaken van de grote lijn, wat ik als een welkome uitdaging ervaar. Omdat de website, digitale nieuwsbrieven en Facebook een steeds grotere rol gaan spelen in de ledencommunicatie, zal Buitenspoor met ingang van 2015 een andere vorm en functie krijgen. De aankondigingen en verslagen van activiteiten die het blad nu voor een groot deel vullen, zullen plaatsmaken voor meer journalistieke artikelen gerelateerd aan kamperen, aan natuur en aan de rijkdom van onze terreinen. Mooie foto's zullen meer ruimte krijgen. In plaats van een blad uitsluitend voor en door leden wordt het zo hopelijk ook een aantrekkelijk visitekaartje voor geïnteresseerde nog-niet-leden. Natuurlijk is het daarbij de bedoeling dat huidige leden zich in het blad blijven herkennen en het met plezier zullen blijven lezen.

Gelukkig doe ik het allemaal niet alleen; dit jaar word ik nog kundig bijgestaan door Harrie van der Hoeft. En onlangs hebben zich drie nieuwe redactieleden aangemeld, over wie later meer.

Ik wens iedereen veel lees- en kampeerplezier!

Timethy Schoonebeek

www.jeugdsectie.nl
www.jsfotos.nl
Jeugdsectie@kampeerclub.nl
 Facebook NTKC Jeugdsectie

Foto's:

- Bart Weergang
- Kees van Wijck



Weetje: alcoholbeleid

Afgelopen periode zijn er op televisie spotjes van de rijksoverheid verschenen over het aangepaste alcoholbeleid dat van start is gegaan. De slogan is NIX18, geen alcohol en geen tabak onder de 18 jaar.

Tijdens de kampjes van de Jeugdsectie geldt deze regel ook en zullen de deelnemers zich hieraan moeten houden.

Meteen op de hoogte van de nieuwste weetjes binnen de JS! Jij ook een weetje? Mail naar Jeugdsectie@kampeerclub.nl voor het bulletin!

Uitgelicht: Meet the British

Na vele ontmoetingen tijdens internationale rally's door heel Europa en daarbuiten, hebben wij als Nederlandse Jeugd een goede en gezellige band opgebouwd met de Schotse Jeugd en hun begeleiding. Na verschillende bezoeken door sommige deelnemers van de JS aan Schotland komen de Schotten nu ook naar Nederland!!!

Dit alles gaat gebeuren in het weekend van 25 t/m 28 september 2014 op het NTKC-terrein 'Het Groene Hart' te Hazerswoude.

Dit weekend gaat niet zomaar een JS-weekend worden, maar we hebben wat activiteiten gepland, waaronder een bezoekje aan Leiden en gezamenlijke maaltijden. Door deze speciale activiteiten zijn de kosten wat hoger dan bij een normaal JS-weekend. Daarom hebben we een totaalprijs bedacht waarbij je kunt kiezen uit de volgende opties:

Eerste optie à € 30,-*:

Je kunt meedoen met alle activiteiten, maakt gebruik van gezamenlijke maaltijden (diner en ontbijt), en kosten van overnachtingen en evt. parkeerkosten op het terrein zijn inbegrepen.

Tweede optie à € 25,-*:

Je doet mee aan alle activiteiten en maakt gebruik van gezamenlijke maaltijden (diner en ontbijt), en de overnachtingen betaal je zelf.

Derde optie, het 'keuzemenu':

Je kunt alles los van elkaar kiezen, **hierbij betaal je de overnachtingen apart.**

- Gezamenlijke maaltijd à € 15,-
- Bezoek Leiden met gids à € 10,- (eigen vervoer van/ naar Leiden)
- Roeien in het o, zo mooie Hazerswoudse Rietveld à € 5,-

Het georganiseerde eten zal bestaan uit:

- een diner op vrijdag en zaterdag
- een ontbijt op vrijdag, zaterdag en zondag.

De activiteiten waarvoor je je moet opgeven zullen plaatsvinden op:

- vrijdagmiddag: roeien
- zaterdag: bezoek aan Leiden met gids.

Als jullie aan de activiteiten willen meedoen, zouden jullie dat dan willen doorgeven via Jeugdsectie@kampeerclub.nl voor 1 september (dit in verband met reserveringen).

Omdat de Schotten met het vliegtuig komen, arriveren ze al op donderdag. Wij zouden het dan ook leuk vinden, als het kan, als jullie ook op donderdag arriveren (of vrijdag in de ochtend).

Wij hopen dat we er met velen van de JS een leuk en gezellig weekend van maken,

Bart & Martijn

**Als je optie 1 of 2 kiest zit het vervoer van en naar de activiteiten bij de prijs inbegrepen.*

Themaweekend

Het schitterende themaweekend werd georganiseerd door Wouter, Loes, Lucas en Timethy en wat was het heerlijk afgezien van de regen. Alle aanwezigen hebben op zaterdagochtend een gratis ontbijtje gehad van de organisatie. Na het ontbijt zijn de teams, met elk hun eigen vlag en teamnaam, in strijd met elkaar gegaan om de meeste punten binnen te slepen. Alle activiteiten stonden in het teken van 'kamperen met de Jeugdsectie'. Er werden primusbranders ontstoken, tenten opgezet en potjes volleybal gespeeld. Op zondag kreeg iedereen een souvenir mee naar huis waarmee we nog heel wat heerlijke pannenkoeken kunnen maken. Organisatie bedankt!

Zomertoer

Op 30 mei zal de online inschrijving openen voor de zesentwintigste zomertoer! De route zal als volgt zijn:

- Dronten > Loenen
- Loenen > Lochem
- Lochem > Winterswijk
- Winterswijk > Ootmarsum
- Ootmarsum > Beckum

Schrijf je nu in!
www.jeugdsectie.nl

Datum: 19-26 juli 2014



Komende Jeugdsectie-activiteiten:

- 26e Zomertoer Nederland 19-26 juli
- Kabobweekend 29-31 augustus
- Meet the British 25-28 september
- Boerderijweekend 17-19 oktober



Gijs Scholten van Aschat, Carine Crutzen en Alex Hendricks als Lennart, Silke en Jan in *De Poel*

Wildkampeerders in gevaar

‘Waarom niet hier? Niks mis met deze plek, lijkt me’, vraagt de met rugzak bekakte vrouw midden in een zonbeschenen bos aan haar nog veel zwaarder bekakte man. Nee, schudt hij, en houdt zijn vinger naast zijn oor. Als het vogelgefluit even afzwakt hoor je vaag het zoe-men van een snelweg. Hij wil verder weg van de bewoonde wereld. Als zijn gezelschap tegenspuutert, zegt hij ironisch: ‘We kunnen natuurlijk óók gezellig op camping Eldorado gaan staan, waar we net langs liepen.’

Uren later heeft het groepje zijn tenten opgezet aan een verstild venne-tje in een natuurreservaat. De plek is prachtig en in de wijde omtrek is geen teken van menselijk leven te bekennen. Met diepe voldoening kijkt de man om zich heen: ‘Ik vind dat we dit goed gedaan hebben.’

Herkenbaar? De drang om de ge-baande paden te verlaten, diep de natuur in te trekken en te genieten van het gevoel (in zelfgekozen gezelschap) ‘alleen op de wereld’ te zijn zal sommige NTKC’ers niet on-bekend zijn. En sommigen van hen zullen uit ervaring weten dat een dergelijk gevoel ook in Nederland te bereiken valt.

Het groepje – drie volwassenen, drie tieners – dat in de onlangs uit-gekomen Nederlandse griezelfilm *De Poel* illegaal zijn bivak opslaat in de wildernis van Overijssel, krijgt verschrikkelijke spijt. Het paradijs dat ze op drie uur lopen van de auto vonden, blijkt bij nader inzien een horroromgeving. In plaats van een relaxte vakantie beleven ze er een afgrijselijke nachtmerrie. Of je nu van horror houdt of niet, voor liefhebbers van natuurkam-peren valt er in deze film allerlei moois en vermakelijks te herken-

nen. De prille ochtendzon die door de nevel prikt, het licht dat wisselt met de dagdelen, het kalmerende geluid van regen. De kick als je in de natuur iets eetbaars vindt. De schoonheid van het Nederlandse boslandschap, dat prachtig op locatie is gefilmd. En ook de ietwat autoritaire dadendrang, de macho-getinte padvindermen-taliteit die kamperen in sommige mannen losmaakt en die voor omstanders soms best aandoenlijk kan zijn. Maar met hoofdpersoon Lennart, geweldig gespeeld door Gijs Scholten van Aschat, gaat dit gedrag al gauw volkomen aan de haal. De gevolgen zijn desastreus en onherstelbaar.

Kleine, alledaagse kampeeron-gemakken als muggenbeten, een lek luchtbed of muizen die aan je proviand zitten, vallen in het niet vergeleken bij de gebeurtenissen die zich in de film ontvouwen. Na het zien van *De Poel* zal kamperen bij de NTKC meer dan ooit een paradijselijke ervaring zijn.

Marleen Blokhuis



Alex Hendricks als Jan in *De Poel* (Chris W. Mitchell, 2014)

Jeu de Boulesweekend

Paaskamp Caravansectie op Austerlitz

Wat hebben we geboft en genoten deze paasdagen! Bij de opening, door Corry, op vrijdagmiddag was het wel een beetje fris, maar daarna was het prachtig weer met een strakblauwe lucht.

Met 51 mensen was de Caravansectie goed vertegenwoordigd. Met onze Duitssprekende gasten, die direct in de groep werden opge-nomen, was het extra gezellig. Heinz en Erich hoorden er he-le-maal bij. Corry en haar assistenten

Tijdens het happy hour werden de prijzen uitgereikt. Allen kregen een presentje, een medaille en een luid applaus begeleid door enthousiast geblaf van de hond van Jolly en Cor. Maandagmorgen, na het laatste gezamenlijke koffiedrinken, namen



hadden voor elke gelegenheid die zich voordeed voor versnaperingen gezorgd. Met als klap op de vuurpijl een paasontbijt met dikke plakken paasbrood (met boter) en een warm eitje. Dat eitje had een mutsje op en stond in een 3D-geprinte dop.

De Caravansectie gaat met haar tijd mee. De eierwarmers, gemaakt door Truus Susan, waren een groot succes! Bij het gezamenlijk kof-fiedrinken werden we verrast met paashaascake en tulband gebak-ken door Lilly.

Op zaterdagmiddag was al een begin gemaakt met het Jeu de boulesstoernooi dat op 2e paasdag vervolgd werd. Het was een span-nende wedstrijd, die uiteindelijk gewonnen werd door Wia (3e prijs), Nel (2e prijs) en Ruud, tegen zijn wil, met de 1e prijs.

we afscheid van elkaar in de weten-schap dat de meesten van ons elkaar weer zouden zien tijdens het Jubileumkamp op Ouddorp.

Toercommissie en iedereen die dit kamp tot een succes heeft gemaakt: heel hartelijk dank!

Hans van Bezooijen





Nat, leuk en geslaagd

Kennismakingsweekend 10-11 mei

Echte kampeersers lieten zich niet tegenhouden, ook al was het 't natste weekend van 2014.

Het was het weekend waarin niet-leden kennis konden maken met NTKC-kamperen op ons mooie terrein in Hazerswoude-Dorp. Er kwamen veel mensen uit de omgeving die het terrein eens wilden zien, maar ook bezoekers van verder weg die specifiek voor een van de aanwezige buitensportzaken kwamen. Zelfs de krant is langs geweest. Resultaat: een prachtig artikel in het AD, van bijna een gehele pagina groot.

Dit weekend werd het weer eens duidelijk dat wij als NTKC niet onderdoen voor de Natuurkampeerterrainen uit het Groene Boekje; wij zijn zelfs groener en vanzelfsprekend meer betrokken bij onze terreinen.

Bij de ingang ving doorweekte maar vrolijke vrijwilligers de bezoekers op. Aan de dijk stond een knots van een spandoek, dus missen konden ze ons niet. Over het terrein verdeeld stonden elf kabouters, elk met een spreuk en een naam. Alleen de echte helden zochten ze allemaal op. Carl Denig, Moose Camp en Vaude stonden er met in totaal ruim dertig tenten waarin je kon proefkamperen, en dat is ook gebeurd. Tatteljee had zijn grote vulkaan opgezet, die stond te dansen in de zeer harde wind.

Voor iedereen was er wat. Zaterdag was er na het hijsen van de vlag koffie met door Enig gebakken lekkers. Daarna de fietstocht: in de stromende regen vertrokken de dames van Enig vergezeld door een vader en zoon die kennis kwamen maken met de NTKC.

's Middags trok het gelukkig open. Tijd om te voetballen, brooddeeg te

maken en toen op naar het kampvuur, waar een vrijwilliger er goed op los zat te trommelen.

Zondag verliep ook nat, maar dat weerhield bezoekers er niet van om te komen. Zij werden door het bestuur opgevangen en naar het Praethuis begeleid om daar droog en warm een kop koffie te drinken en geïnformeerd te worden over de NTKC en het terrein. Daarna liepen de meeste van hen toch een stuk over het terrein en verbaasden zich over de grootte en de mooie, rustige ligging.



's Ochtends ging bovendien een leuke groep onder begeleiding van een vogelaar vogelspotten; aansluitend was de brunch. Ondanks het slechte weer hield iedereen stand. André van Kookvuur wist van geen ophouden en bleef maar uitleggen wat er allemaal mogelijk is met zijn kookbronnen en pannen. Iedereen heeft zijn kampeerspullen kletsnat moeten inpakken. Maar alle reacties die na het weekend binnenkwamen maken duidelijk dat niemand daar problemen mee heeft gehad.

Het was nat, het was leuk, het was geslaagd; het was een geweldig evenement waar voor alle partijen veel tijd en energie in is gaan zitten. Als bestuur willen wij hiervoor iedereen bedanken. Vrijwilligers, Enig, Promo, hartelijk dank voor jullie inzet.

Karin Troch

Nivon en TeVoet

Twee vrijwilligersverenigingen die raakvlakken hebben met de NTKC vieren dit jaar een jubileum.

Het Nivon, bekend van de Natuurvriendenhuizen, Nivon Kampeerterrainen en Nivon Lange-Afstand-Wandelpaden, wordt 90 jaar.

TeVoet, belangenvereniging voor wandelaars, is inmiddels 20 jaar actief.

Het Nivon werd in 1924 opgericht als het Instituut voor Arbeidersontwikkeling. Friso Teerink, voorzitter van Centraal Bestuur van het Nivon: "In de loop der jaren werd 'Arbeidersontwikkeling' 'Volksontwikkeling' en 'in evenwicht met de natuur' heet nu 'duurzaam'. Wat is gebleven zijn de sociale en democratische principes waarop onze vereniging is gebaseerd. Wij zijn en blijven duurzaam en sociaal in hart en nieren."

De landelijke viering van het Nivonjubileum vond afgelopen 6 juni plaats.

Wandelaarsvereniging TeVoet maakt zich sterk voor uitbreiding van een landelijk netwerk van onverharde wandelpaden. Hun motto is 'onverhard wandelen van dorp tot dorp'.

Zij vieren hun jubileum in de maanden september en oktober 2014 met speciale wandelingen door heel Nederland, uiteraard zo veel mogelijk over onverharde paden.

Iedereen is welkom om mee te wandelen. Het programma is te vinden op <http://www.tevoet.nl/index.php/jubileum>.

Een van deze jubileumwandelingen begint en eindigt op ons terrein De Heerkuil, zie het afdelingsbericht achter in dit Buitenspoor.

Redactie Buitenspoor

Wauw wat is het hier mooi

Nardincklant Fietstocht 17 mei

In het februari-nummer van Buitenspoor las ik de aankondiging van het Nardincklant Fietsweekend. Met de Kennemerfietsweek in het vooruitzicht leek me dit wel een mooie 'opwarmer'. Hans was verhinderd en ik kom eigenlijk nooit in Huizen, dus vroeg ik of Anke en Laurens Beerendonk bereid waren om mij te vergezellen. Want tja, ga je mee, ken je geen kip, ook niet echt leuk. Ondanks hun drukke programma hadden zij ook al een beetje de fietskriebels, dus gelukkig konden wij met elkaar afspreken.

Aangekomen op Huizen zocht ik een prachtig plekje tussen de spechten, konijntjes en (bleek later) bosuilen. Al snel werd ik staande gehouden en verwelkomd door Jet Brinker, de mede-organisator van dit weekend. Tot mijn grote verrassing waren er maar weinig aanmeldingen. In verband met de kou en heftige regenval van de dagen daarvoor niet echt verwonderlijk, maar de vooruitzichten voor dit weekend waren goed en die bleken ook echt te kloppen. Wat een fietsweer! Zaterdagochtend kregen we van Peter en Alma Sargentini uitleg over de te kiezen routes, de afstanden én het foto-bingospel. Erg leuk om onderweg foto's te herkennen van dit blad, deze zelf ook te fotograferen en zo je bladzijde met afbeeldingen vol te krijgen! Ook een

erg leuk idee voor een feestje met kinderen, maar dat even terzijde.

Wij kozen voor de route van 49 km en gingen van start, goed opletend of we al objecten voorbij zagen komen. Nadat we de eerste hadden gevonden kregen we er lol in om zelf in grappige posen bij de objecten op de foto te gaan. De verscheidenheid van mooie oude landschappen en plaatsen als Naardervesting, Ankeveense plassen, Hilversumse hei, Naarden, Blaricum en al die afwisseling in het landschap maakte de tocht tot een ware 'Wauw wat is het hier mooi'-ervaring!

Bij aankomst terug op het terrein werden we onthaald met fris en een lekker koud wijntje en tot overmaat van 'ramp' op een heerlijke maaltijd.

Gezellig aan een lange tafel, waar de organisatoren en de andere deelnemers ook plaats hadden genomen, werd er gegeten en werden belevenissen uitgewisseld. Kortom een supergoed geregeld fietsweekend. Volgend jaar wordt het herhaald en onze tip is: DOEN!

Alma, Jet, Peter en Roeland, bedankt voor de gastvrije ontvangst en een supergoed georganiseerd fietsweekend!

Anke & Laurens Beerendonk en Tinka van Opijnen



Duizend orchideeën op Masterveld

Vorig jaar vonden we naast de winterkraan op Masterveld een prachtige bloeiende gevlekte orchis, die later nog samen met de kraan in Buitenspoor is verschenen. Dit bijzonder mooie plantje is al een aantal jaren op het oude deel van ons terrein te vinden en doet het daar steeds heel goed. Inmiddels is het nieuwe kampeerdeel alweer een jaar in gebruik en daar groeit de nieuwe aanplant gelukkig ook behoorlijk stevig door.

Naast dit nieuwe en strak gemaaide kampeerdeel ligt ook nog twee hectare waar niet gekampeerd mag worden, met de bestemming natuurgebied. Dit stuk nieuwe natuur is vijf jaar geleden machinaal afgegraven en wordt sindsdien één keer per jaar gemaaid, waarbij al het maaisel wordt afgevoerd. Dit natuurdeel is een soort verbinding naar het opgeknapte venntje op

het natuurgebied Masterveld van Het Geldersch Landschap. Bij dat venntje groeit de gevlekte orchis ieder voorjaar in grote hoeveelheden. Op ons afgegraven deel is de grond nu ook heel geschikt voor dit fraaie plantje. Dit jaar in mei werden we echter wel enorm verlast. Naast de gele ratelaar stonden toen meer dan duizend van deze orchideeën prachtig te bloeien, keurig verdeeld over letterlijk het hele nieuwe NTKC-natuurterrein.

Omdat we er niet mogen kamperen is deze twee hectare voor ons als club 'nutteloos'. Afstoten naar het Geldersch Landschap was dan ook eigenlijk het plan. Omdat dit afstoten nog even niet gaat, zullen we er de komende jaren maar van blijven genieten!

Veel kampeerplezier,
Bennie ten Haken





Enig kamperen op De Haan

Het eerste kampeerweekend dit jaar van Enig, in april, brachten we door op terrein De Haan bij Loosduinen. Prima startpunt voor een mooie stadswandeling door Den Haag, Scheveningen en Kijkduin en voor een schitterende fietstocht naar FutureLand op de tweede Maasvlakte.

Wereldvrede

Op zaterdag zijn we gaan wandelen vanaf Den Haag CS waarbij we de loop van de Haagse Beek volgden. Deze beek ontsprong in Kijkduin en leverde het water voor de Hofvijver. Via het Binnenhof en langs de Gevangenpoort met het standbeeld van raadpensionaris Johan de Witt liepen we over het Noordeinde met

onder andere het werkpaleis van de koning. Onze kennis van de geschiedenis liet vooral bij standbeelden wel te wensen over, maar met elkaar kwamen we eruit.

Bij het Vredespaleis stilgestaan bij de vredesvlam, een klein maar indrukwekkend monument met de inscriptie 'May all beings find

peace'. De vlam wordt omringd door het Wereldvredespaleis, met een rand van 196 steentjes afkomstig uit verschillende landen, maar ook van de Berlijnse muur en van het Robbeneiland.

Verder gelopen langs het World Forum, langs de muur rondom het Catshuis, door prachtige villawijken zoals je ze alleen in Den Haag aantreft en uiteindelijk via het P.H. Schoutegemaal dat het gezuiverde rioolwater de Noordzee in pompt en door de Bosjes van Poot richting Kijkduin gelopen.

Het was wel opvallend dat toen Ingrid niet meer meewandelde, we prompt in de duinen de weg

kwijtraakten. Toch wel een beetje moe kwamen we weer terug op het terrein.

Enorme containerschepen

De volgende dag om 08.00 uur op de fiets richting Hoek van Holland, een mooie fietstocht langs de duinen en door het kassengebied van Ter Heijde en Monster.

Met de Fast Ferry overgestoken naar de Maasvlakte. De boottocht was al geweldig door de enorme vaart van het schip en het passeren van enorme containerschepen. Nog 5 km op de fiets richting FutureLand, het informatiecentrum van de tweede Maasvlakte.

Vanuit dit informatiecentrum hebben we met de FutureLand Express een schitterende rondrit gemaakt langs onder meer de terminals en ons verbaasd over de logistiek van het laden en lossen van de containerschepen.

Bij de aanleg van de tweede Maasvlakte zijn talrijke archeologische en paleontologische vondsten gedaan in het zand dat voor de aanleg van de havens werd gebruikt. Ook hierover is veel informatie te vinden in FutureLand. Het havengebied is ook al onderdeel van het landelijke fietsknooppuntennetwerk.

Terug weer met de catamaran en de fiets naar het terrein. Een leuk, gezellig en interessant weekend!!!

Jenny Koekoek

Foto's van Jenny Koekoek en Ingrid van Os



Caravansectie, 65 jaar jong

Jubileumkamp 16-17-18 mei



Hallo lieve mensen, dit is een verslag vanuit een drone. Dat is van deze tijd. Ik ben figuurlijk ingestapt en zweef nu boven Ouddorp, waar het allemaal gebeurt. Het weer helpt goed met volop zon.

Woensdag, donderdag en vrijdag loopt het terrein geleidelijk aan vol met caravans en vrolijke mensen. Ik hoor het boven galmen. Hoi jij ook hier, wat gezellig dat je er bent, tijd niet gezien, enzovoort enzovoort.

Het ziet er gezellig uit; een echt NTKC-sfeertje. Dat dit nog bestaat. JA HET BESTAAT en het leeft het hele weekend goed bij iedereen.

Vrijdagochtend is de opening met een toespraak van de voorzitter van de sectie en diverse andere mensen. Dan is er koffie met gebak van de afdeling Rotterdam.

's Middags gaan we naar Veere voor een boottocht op het Veerse Meer, lekker uitwaaien en aan boord weer koffie maar nu met een heerlijke bolus. Voor de natuurliefhebbers is er nog een wandeling op het eiland de Haringvreter.

's Avonds het traditionele kampvuur met een hapje en drankje. ECHT NTKC!

Zaterdagmorgen gezellig bijpraten met medekampeerders en bezoekers onder het genot van een bakkie met wat lekkers en muzikale begeleiding. Ik mag het allemaal

van bovenaf bekijken. Aansluitend kan er gewandeld worden onder leiding van Hans Droop in het duin gebied De Kwade Hoek.

's Avonds de klapper van het feest: BBQ met alles erop en eraan. Het is uitstekend georganiseerd met voor ieder wat wils. Op de achtergrond wordt het feest weer muzikaal begeleid. Iedereen gaat voldaan napratend naar zijn bedje.

Zondagochtend het laatste kopje koffie en voor de liefhebbers nog een restje gebak, want alles moet op. Aan een muzikaal optreden van '1½ cent' wordt uitbundig meegedaan.

De voorzitter sluit het Jubileumkamp. Jammer dat ook dit kamp eindigt, het was een goede sfeer met mooi weer en goed verzorgd. Voordat een ieder zijns weegs gaat geeft het bestuur iedereen een aandenken mee. Daarna zoef ik heel zachtjes weg. Het was goed.

JB

Kennemerlanders

waar waren jullie?

Werkweekend Limmen 12 en 13 april

Oké, het weekend was verplaatst, maar ook het eerder geplande weekend in maart waren Bart en Rob voor alle zekerheid aanwezig en kwam er verder niemand.

Op zaterdag 12 april waren de terreincommissaris, zijn vrouw en zijn dochtertje aanwezig. En verder zag ik zijn vader, zijn zus, zijn neef en een oma van Sanne, die zorgde voor koffie met zelfgebakken cake en 's middags vers gemaakte groentesoep. Dus aan de catering kan het niet liggen.

En natuurlijk was Rob er, die zorgt dat het terrein er qua begroeiing afwisselend blijft uitzien. Maar Rob is er bijna iedere week op maandag, met nog wat helpers.

Dit weekend moest hij het met de voorzitter van de afdeling en mijn persootje doen.

Ook de terreincommissaris van Texel kwam langswippen om nog even de handen uit de mouwen te steken.

Maar waar waren toch al die andere meer dan duizend leden, die graag op onze terreinen kamperen?

Zonder de inzet van leden voor het onderhoud van onze prachtige natuurterreinen wordt het moeizamer om er voor zo'n lage prijs te kunnen blijven kamperen.

In het najaar kunnen jullie in de herkansing, zowel op Limmen als op Texel. Ik reken op jullie.

George Bésanger



In memoriam

Mien Smits



We hebben al een paar keer gekampeerd zonder Mien, maar toch was het of ze ons steeds in de gaten hield. Steeds weer spraken we over haar. Wat was ze blij dat ze na die heupoperatie weer met Enig kon kamperen in april. Ze fietste mee, zorgde voor gezelligheid en maakte foto's. En ze genoot, had voor iedereen aandacht, een vriendelijk woord.

Zo kenden wij haar: een vrouw die genoot van het buiten zijn, van het kamperen, van het optrekken met de groep bekenden. Ze had zo veel jaren kampeerervaring, daar kon geen van ons tegenop. En die ervaring deelde ze met ons door de duizend en één handigheidjes die ze had en die ze ons bij gelegenheid door gaf. 'Gezien bij Mien' is een gevleugelde uitdrukking geworden.

Vroeger kampeerde ze met haar kinderen, later liep ze mee met de Zwerfgroep, vaak met Eugénie samen. 'Het Meisje' noemden ze haar, een kleine vrouw met een grote rugzak en een meisjesachtige stem. Maar ze deed het toch maar en liep veel grote kerels eruit. Ook op andere plaatsen binnen de NTKC was ze tot op het eind actief: in de afdeling en op het clubbureau. En er zullen niet veel ALV's geweest zijn zonder Mien. Ze was heel betrokken bij haar kampeerclub. Na een kampeerweekend was Mien meestal de eerste die haar foto's klaar had voor de Enig-website en binnen de NTKC discussieerde ze mee op Facebook. Ze zat nog vol plannen, wilde nog zo veel.

Mien missen! Dat zullen we zeker. Haar liefdevolle aandacht en welgemeende belangstelling, haar opgeruimde karakter, haar enthousiasme en gezelligheid, haar doorzettingsvermogen en haar tips.

Afdelingen & Secties

Actuele informatie over afdelingen en secties vind je op www.kampeerclub.nl > ledensite > Clubpagina's

Amsterdam

Secr. Annelies Barth
amsterdam@kampeerclub.nl

Terrein:
Huizen te Naarden

Zomer

De zomer staat voor de deur en we zijn er allemaal klaar voor (en aan toe). We hebben de vergunning voor de bouw van een steiger door de rietkraag bij het Gooimeer eindelijk binnen! Op het moment van schrijven is er nog geen duidelijkheid over het tijdstip waarop we kunnen beginnen met de bouw. Er wordt op allerhande niveaus nog driftig overleg gevoerd over o.m. de maatvoering. We hopen dat alle bezoekers aan ons terrein 'Huizen' het desondanks prima naar hun zin zullen hebben. Het bestuur van de afdeling Amsterdam wenst alle leden een mooie, lange zomer toe, met veel kampeerplezier!

Vogels op 'Huizen'

Dit jaar zijn er weer heel veel vogels geboren in de diverse nestkasten op het terrein. Van Martin Loerakker begreep ik dat hij op één avond bijna 250 'kleintjes' heeft geringd, die vrijwel allemaal op het punt van uitvliegen stonden. Een paar weken eerder waren er al vijf jonge uilen geringd, die in de nestkast 'voor in de punt' geboren zijn. Inmiddels zijn ook zij allemaal uitgevlogen. Het afdelingsbestuur heeft recent toestemming gegeven om op het 'caravanveld' een valkenkast te plaatsen, waardoor we een nog grotere diversiteit aan vogels gaan krijgen (en minder muizen!).

Leuning en speeltoestellen

Er komt een leuning langs een van de trappen in de kampvuurkuil. Verder is de wip kapot. Hij is wegens onveiligheid buiten gebruik gesteld. Er is toestemming voor een mooie nieuwe wip. Daarnaast is de houten rand rond de zandbak aan vervanging toe. We doen ons uiterste best om al deze werkzaamheden nog voor het begin van de zomer af te ronden.

Nardincklant Fietstocht

Op 17 mei 2014 werd voor de eerste keer een bijzondere fietstocht langs de mooiste plekjes van Gooi en Vechtstreek georganiseerd. Het was schitterend weer, maar helaas viel het aantal deelnemers een beetje tegen. Desalniettemin hebben de fietsers enorm genoten van de tocht en de gezamenlijke maaltijd na terugkomst op het terrein. Een verslag van een van de deelnemers kun je elders in dit Buitenspoor lezen. Wie weet mogen we bij de volgende editie van de fiets-tocht meer leden begroeten.

Barbecue

We zoeken nog steeds een 'gelegenheidskok' (met BBQ-ervaring) en enkele leden voor de organisatie van de barbecue die op 28 juni 2014 wordt gehouden op het terrein 'Huizen' te Naarden. Aanmelden graag per e-mail: amsterdam@kampeerclub.nl.

Agenda

28 en 29 juni 2014:
Snoeiweekend terrein Huizen
28 juni 2014:
Barbecue terrein Huizen
27 en 28 september 2014:
Werkweekeind terrein Huizen
11 en 12 oktober 2014:
Werkweekeind terrein Huizen
22 oktober 2014:
Najaars Leden Vergadering afdeling Amsterdam in 'De Nachtegaal' te Amsterdam Z-O
1 en 2 november 2014:
Werkweekeind terrein Huizen

Roeland Brugman

Baronie en Kempen

Secr. Elsa Hesseling
Josef Israelslaan 16
5642 KA Eindhoven
telefoon 040-2816508
baronieenkempen@kampeerclub.nl

Terrein:
De Smagten in Bladel

Wat is het voorjaar toch mooi, je ziet overal prille groene blaadjes, jonge koolmeesjes, merels en mussen kwetteren onafgebroken om voedsel en slaan schuchter de vleugels uit. Het gras groeit en je krijgt het idee dat de hele aardbol uit een groene zachte deken bestaat. Ik houd van het voorjaar en vooral van een voorjaar waarin de zon uitbundig schijnt ...

Afgelopen weekeinde heeft het bestuur van Bladel samen met wat trouwe kampeervrienden de schildjes geschilderd voor het komende Huttenbouwweekend. Heerlijk in het zonnetje, kopje koffie, thee, koekje, watermeloen en aardbeien erbij. De zon scheen zo fel dat de grote picknicktafel tot twee keer toe verschoven is om te voorkomen dat wij

zo rood werden als een kreeft. Het was heerlijk zen. Soms doodse stilte met enkel de vogeltjes op de achtergrond, maar ook de slappe lach waardoor het moeilijk werd de lijntjes op de schildjes strak te houden ... Dit opschrijvend kom ik tot de conclusie dat wij, NTKC'ers, toch wel enorme bofkonten zijn. Overal door het land heerlijke natuur waar wij gebruik van mogen maken. Wij hebben niet veel nodig om gelukkig te zijn. Een tentje, water, kampvuur en een toilet met eventueel een douche, dat is alles. In de avond trekken wij een flesje open en dan genieten wij van de sterrenhemel of van een fijn gesprek bij het vuur. Ja ... echte bofkonten zijn wij en als wij dan voorzichtig kleine stapjes maken naar de moderne tijd, dan moeten wij dit vooral zo doen dat al het mooie wat wij bezitten bewaard blijft ...

Het bestuur van Bladel wenst iedereen een prachtige zomer. Wij maken een rondje Nederland op onze tandem en ik hoop op vele gezellige avonden met staren naar de sterrenhemel of naar een pracht van een kampvuur. De komende weekeinden gaan wij de zomer vast uitproberen ...

Agenda

11 en 12 oktober
Werkweekend en introductie nieuwe leden
13 oktober
Afdelingsvergadering, locatie wordt later bekendgemaakt in verband met de ophanden zijnde verbouwing van de gebruikelijke locatie

Den Haag

Voorzitter Renske Oldenboom
Otterlaan 21
2623 CV Delft
telefoon 015-2563556
denhaag@kampeerclub.nl

Terrein:
De Haan te Loosduinen

Dit stukje is al vanaf 26 mei te lezen op de Haagse pagina's van onze website. Ik kan iedereen aanraden vaker deze pagina's te raadplegen om op de hoogte te blijven van de meest recente gebeurtenissen en/of wijzigingen betreffende de agenda. Er zijn ook talloze foto's te zien. Ook met de plaatselijke nieuwsbrief probeert de afdeling de 'Haagse' leden op de hoogte te houden. Nog nooit ontvangen? Stuur dan een mail naar ons e-mailadres.

De afgelopen periode is ons terrein De Haan druk bezocht door zowel de Jeugdsectie als jeugdige scouts van allerlei Haagse scoutinggroepen. Het terrein ziet er nog steeds picobello uit en is zeker in staat om hordes NTKC-leden te ontvangen.

Op 14 en 15 juni hopen we vele bezoekers ontvangen te hebben op onze Open Tentdagen. Of ben je ook geweest? Houd je niet van drukte? Het terrein is groot genoeg en op een van de vele veldjes is er altijd wel een rustig plekje te vinden!

Naast de zomervakantie staan er verder nog twee activiteiten op het programma, te weten:

- **zaterdag 30 en zondag 31 augustus 2014 het jaarlijkse Kinderkamp.** Vanaf zaterdag 11.00 uur tot zondagmiddag 14.00 uur zijn alle kinderen welkom om mee op 'reis' te gaan door Fantasialand. Kom gezellig verkleed als muis of elk ander fantasiefiguur! We gaan natuurlijk ook stokbrood bakken en een lampionnoptocht houden. Neem dus mee die lampion. Tot 30 augustus! Voor meer info of aanmelden hulpouder: stuur een mailtje naar olgavanderpoel@hotmail.com.
- **zondag 26 oktober 2014 is er een werkdag op De Haan.**

Hans van der Zee

Gooi & Vechtstreek

Secr. Rik Marmelstein
Goudriaanstraat 18
1222 SG Hilversum
telefoon 035 6423 440
gooienvechtstreek@kampeerclub.nl

Terrein:
Austerlitz te Austerlitz

Geen nieuws dit keer. Austerlitz ligt er goed bij, kom maar kijken. Onze activiteiten staan in de lijst met Clubactiviteiten (voor in Buitenspoor) en bij de Evenementen (op de website). Een toelichting kun je vinden in Buitenspoor nummer 3 (bij Afdelingen & Secties). Actuele informatie vind je op de website van de afdeling. En houd de berichten op Facebook in de gaten. Bellen mag natuurlijk ook altijd.

Groeten
Rik Marmelstein

Hart van Holland

Penningmeester Karin Troch
A 18
2975 BA Ottoland
telefoon 0184-641509
hartvanholland@kampeerclub.nl

Secretaris: vacature, zie hiernaast
hartvanholland@kampeerclub.nl

Terrein:
Het Groene Hart te Hazerswoude-Dorp

Sport, Spel en Familieweekend 5 en 6 juli

Het Sport, Spel en Familieweekend staat voor de deur, en we hebben alles uit de kast getrokken om er een gezellig en onvergetelijk weekend van te maken. Speciaal voor kinderen zullen er allerlei activiteiten zijn. Zowel op zaterdag als op zondag. Zin om al vrijdag of eerder te komen kamperen? Het hout bij de kampvuurkuil ligt op je te wachten. Ga een mooie stok zoeken en maak er een punt aan zodat je zaterdagavond klaar bent om op het kampvuur je eigen brood te bakken. Deze dagen zijn leden en niet-leden welkom om te genieten van alle activiteiten. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om een rustig plekje te zoeken op het grote terrein. Achterin is er altijd ruimte genoeg en tevens is daar een tweede toiletgebouw. Kijk voor het programma even op de afdelingswebsite.

Afdelingsnieuwsbrief

Vind je het leuk om op de hoogte gehouden te worden van onze afdelingsactiviteiten, en dat zijn er veel, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Stuur een mail naar: karinijzermantroch@gmail.com.

Secretaris gezocht!

Sinds het voortijdig aftreden van de vorige secretaris begint het werk ons boven het hoofd te groeien. Vandaar deze dringende oproep. Wie heeft zin om ons team te versterken?

Werkzaamheden:

- alle communicatieve taken zoals
- de web- en Facebook-pagina van de afdeling bijhouden;
- mededelingen en artikelen schrijven voor Buitenspoor;
- notulen en verslagen maken.

De afdeling Hart van Holland heeft een zeer actief bestuur waarin in een goede en prettige sfeer wordt samengewerkt. Lijkt het je wat om samen met het bestuur aan vooruitgang, activiteiten en naamsbekendheid te werken, neem dan even contact op.

Afgelopen Kennismakingsweekend

Het was het natste weekend van 2014, maar dat mocht onder de echte kampeers de pret niet drukken. Kaplaarzen aan, kachel in het Praethuis aan en een paraplu op. De sfeer was goed, de aanloop was er ook. We hebben veel mensen uit de omgeving kunnen ontvangen. Er zijn nieuwe contacten gelegd met Scouting en met andere interessante partijen. Dit weekend was georganiseerd met medewerking van diverse buitensportzaken die hun tenten showden. Ook André van Kookvuur was aanwezig; hij heeft weer van alles laten zien op het gebied van pannen, branders en koken. Voor meer, zie het uitgebreide verslag elders in dit Buitenspoor.

Houtvuurkamp 13 en 14 september

Noteer deze dagen alvast in je agen-

da. Dit kamp wordt een traditie. Wie kan het snelst een vuur maken zonder vuur? Wie gaat de uitdaging aan? In het volgende Buitenspoor meer.

Eerstkomende werkdagen zaterdag 6 en zondag 7 september

Zin om onder elkaar wat te klussen en te kamperen? Jullie zijn welkom. Er zal een lijst gemaakt worden met klusjes die je tegen die tijd kunt vinden op de afdelingspagina. Natuurlijk is het niet nodig om twee volle dagen te komen. Een dag, een dagdeel of gewoon een paar uur: wij zijn blij met alle hulp die geboden wordt. Alvast tot dan.

De Heerkuil

Coördinatiecommissie
heerkuil@kampeerclub.nl

Terrein:
De Heerkuil te St. Geertruid

Kamperen maar!

Na de voorjaarsonderhoudsbeurt door de Caravansectie was het met Pasen en daarna in de vakantieperiode gezellig druk op het terrein. Iedereen genoot van het mooie weer en het opgeruimde en in bloei staande terrein. Wees welkom op het terrein. De clubvlag wappert weer.

Experiment kampgeldinning

De Heerkuil doet mee aan het experiment kampgeldinning. De coördinatiecommissie houdt contact met de kampmeesters om eventuele problemen te signaleren. De kampmeesters zijn positief. Naar onze ervaringen is het experiment goed voorbereid en georganiseerd. De evaluatie is uiteraard in handen van het HB en we zijn benieuwd naar het resultaat.

Snoeiweekend

Het groen groeit maar en groeit maar. Daarom is op **5 en 6 juli a.s.** een snoeiweekend gepland. We hopen op ruime deelname. Als je van plan bent om te komen, geef dit s.v.p. nu al door via heerkuil@kampeerclub.nl (ook met hoeveel je komt). We ontvangen je graag.

Wandelevenement

De Heerkuil ontvangt op **28 september** de 20-jarige vereniging TeVoet op het terrein. De afdeling Limburg heeft een mooie, internationale wandeling over onverharde paden uitgezet met een variant van 12 en een van 16 km. Over delen van het Krijtlandpad, Belgische wandelrouteknooppunten, paaltjesroutes van de VVV en het Vuursteenpad. Start in kleine groepen vanaf 10.00 uur en binnenkomst om uiterlijk 16.00 uur, met koffie en thee op De Heerkuil bij de werkschuur. NTKC-leden zijn van harte uitgenodigd om aan deze wandeling deel te nemen.

Loop je mee, meld je tevoren per mail aan: heerkuil@kampeerclub.nl. Maximaal lopen 40 inschrijvers mee. Inschrijving sluit op 1 september.

Volgend werkweekend

Dit is gepland op **15 en 16 november**.

Kennemerland

Secr. Wim Westphal
Beethovensingel 108
1817 HM Alkmaar
telefoon 072-5333527
kennemerland@kampeerclub.nl

Terreinen:
Limmen te Limmen
De Slufter - De Cocksdoorp te Texel

Wel vreemd om in mei een stukje te schrijven voor het clubblad dat eind juni zal verschijnen. De Kennemerland Fietstocht is dan al achter de rug, het snoei- en maaie weekend op Texel is geweest. Het is wel handig dat alle werkzaamheden op de terreinen zo goed als gedaan zijn. Toiletgebouwen functioneren weer naar behoren; niets is aan het toeval overgelaten. Op het moment dat ik dit schrijf staat Hemelvaart voor de deur en 2 weken later Pinksteren. Wat gaan we doen met al die vrije dagen? Kamperen natuurlijk. Onze terreinen zijn er klaar voor.

High Tea

Op de afdelingspagina van Kennemerland en in het vorige Buitenspoor werd vermeld dat het nazomerweekend gehouden wordt in de laatste week van augustus. Het wordt echter een week later: **het weekend van 6 en 7 september**.

De bedoeling is dat ieder wat lekkers klaarmaakt en meeneemt; het geeft niet wat.

Houd onze site en het volgende Buitenspoor in de gaten voor meer informatie.

Kanoën

De data staan vast: **13 en 14 september 2014**. Het wordt het derde lustrum. De tocht die we gaan varen zal ongeveer een kopie zijn van die van 15 jaar geleden.

De najaarsvergadering is op 21 oktober 2014,

als vanouds in Dorpshuis De Kern, Overtoom 15 te Castricum. We gaan in ieder geval Frank Moerman uitzwaaien. Frank is al jarenlang terreincommissaris van De Slufter. Het afscheid van deze ervaren man die er nooit tegen opzag om naar Texel te gaan, met de auto naar Den Helder, op de fiets naar De Slufter en dat meerdere keren per jaar, zal pijn doen. We gaan hem zeker missen, maar gelukkig is het nog geen oktober.

We gaan eerst op vakantie of we zijn al geweest, maar we komen altijd

weer terug op een van onze mooie terreinen.

Groet, Wim Westphal

Nijmegen

Secr. Willem Blankert
Heerendonklaan 99
5223 XS Den Bosch
telefoon 073-8224913
nijmegen@kampeerclub.nl

Terreinen:
Brobbelbies te Schaijk
De Testrik te Venray

Prachtig werkweekend en wijnproeverij!

Wat is er veel gedaan in het werkweekend van 12/13 april op Brobbelbies! Natuurlijk is er ook veel wijn geproefd tijdens de wijnproeverij op de zaterdagavond. De wijn die deze keer het beste in de smaak viel was de Undurraga Aliwen Reserva Cab. Maar er is ook flink geklust dus. Er is gestart met de renovatie en gedeeltelijke overkapping van de kampvuurkuil. Inmiddels is de kuil opgeruimd, is een gedeelte uitgegraven en zijn palen en hoogtes opgemeten. Een hele klus maar we zien het helemaal zitten! Ook tijdens de paasdagen is hieraan nog gewerkt!

Een ander project dat flink is opgeschoten is het maken en inhangen van nieuwe deuren in het werkhok van het toiletgebouw. Prachtig sterke deuren zullen de opgeslagen spullen hopelijk goed beschermen. Nu nog een likje verf en klaar! Weer een ander project dat is opgepakt, een dat al jaren in de planning stond, is het installeren van oplaadpunten. De oplaadpunten zijn te vinden in de bezemkast aan de kopse kant van het toiletgebouw. Toen kwam het installeren van een nieuwe boiler. Dit leek in eerste instantie te zijn gelukt maar na een paar douchebeurten bleek de boiler niet geschikt voor het huidige systeem. Helaas tijdelijk geen warme douche op Brobbelbies ... We weten nu nog niet wanneer dat verholpen is, dus kijk vooral op www.kampeerclub.nl/leden/afdelingen/nijmegen als je op Brobbelbies gaat kamperen. Verder zijn er veel bramen getrokken (en opgestookt), kampeerveldjes geharkt, takken en stammen verslept vanuit het bos naar de kampvuurkuil en is het volleybalveld weer gereedgemaakt (de bal en pomp hangen in de bezemkast).

Dringend gezocht: bestuursleden!

We houden helaas nog vacaturezorgen. Al sinds februari 2012 zoeken we een terreincommissaris voor Brobbelbies. Wel hebben we een flinke groep mensen die graag wat beheerwerk willen doen. Denk maar aan de

kampvuurkuil. Op dit moment stellen we hiermee een beheerwerk groep samen, dus het fysieke werk komt goed. We missen echter nog een beheerder die als beheercoördinator/ vertegenwoordiger plaatsneemt in het bestuur. Dus mocht lichamelijk werk niet meer je ding zijn, maar beheer vind je wel leuk ...

Verder hebben we vanaf komende oktober door verschillende omstandigheden vacatures voor secretaris, toersecretaris én voorzitter. Ai ... (en nogmaals ai ...)

Oktober is al dichtbij. Wil je plaatsnemen in ons bestuur, neem vooral contact op met nijmegen@kampeerclub.nl. Je inzet is nu nodig!

Noord

Secr. Anke Beerendonk-van Hemert
Kapellewei 4
8412 SM Hoornsterzwaag
telefoon 0516-491433
oord@kampeerclub.nl

Terreinen:
't Aagt te Eenrum
De Hertenweide te Zorgvlied

Beste mensen,

Ook vol plannen voor de zomer? Kamperen? Ja natuurlijk! Dat kan op zo veel manieren op zo veel mooie NTKC-terreintjes, waar ook van alles te doen is.

Afdeling Noord heeft twee mooie terreinen waar je terecht kunt: 't Aagt bij Eenrum en De Hertenweide bij Zorgvlied.

Wij organiseren zelf de Cultuur en Fietsweek, vanaf **13 tot 18 juli** op 't Aagt en het Shakespearekamp met 'afternoon tea' op De Hertenweide op **23/24 augustus**.

Ook gaat er een aantal fietsers uit Noord begin juli mee met de Kennemerland Fietstocht van Venray via Duitsland naar Ootmarsum. Om een aansluiting te maken met de Cultuur en Fietsweek hebben we een route verkend om in vier etappes van Ootmarsum via De Hertenweide naar Eenrum te fietsen. Het is natuurlijk altijd mogelijk om tussentijds in te stappen! Of om de tocht zelfstandig te maken. We zorgen dat er een routebeschrijving op de terreinen aanwezig is.

In **september** gaan we natuurlijk allemaal naar De Hertenweide om het 35-jarig bestaan te vieren. Nadere informatie volgt nog.

Kortom, alle reden om eropuit te trekken! Geniet allemaal van een goede kampeersomer!

Anke Beerendonk

Oost

Secr. Silvia Westerhof
Dorskamp 29
7231 JX Warnsveld
telefoon 0575-573936
oost@kampeerclub.nl

Terreinen:
Masterveld te Winterswijk
't Springendal te Ootmarsum
De Valkenbelt te Lochem

Hallo kampeers, Hoop dat jullie de mooie kampeersplekjes flink aan het bezoeken zijn.

Culinair weekend

In Winterswijk hebben we het culinair weekend achter de rug. Ondanks alle pr was de opkomst matig, maar het was wel zeer gezellig. We vragen ons wel af hoe het komt dat de opkomst zo matig was. Zijn er te weinig culinaire mensen binnen onze club, durven we niet zo goed of hebben kampeers anders andere plannen gemaakt? Omdat Masterveld volgend jaar zijn 50-jarig bestaan viert met een culinair weekend, willen we jullie nu alvast de datum hiervan doorgeven. Dit is: **18 en 19 april 2015!** Maak dus geen andere plannen maar kom volgend jaar naar ons jubileumweekend, waar bij culinair eten het thema is. In de volgende nummers van Buitenspoor komen we hier zeker nog op terug.

Experiment kampingdinning

In Winterswijk is het experiment kampingdinning gestart. Wil je weten hoe dat precies in zijn werk gaat, kijk dan verder op de website bij publicaties/experimenten.

Uit-tip:

Openluchtmuseum Ootmarsum
De uit-tips rondom onze terreinen worden gewaardeerd, dus bij deze weer een leuke uit-tip: kom naar het historische stadje Ootmarsum en ontdek naast ons geweldige kampeersplekjes en de schitterende natuur het Openluchtmuseum (<http://www.openluchtmuseumootmarsum.nl/>).

"Ontdek het Land van Heeren & Boeren. In Twente, bijna tegen de Duitse grens, is een uniek Openluchtmuseum te vinden aan de rand van het historische stadje Ootmarsum. Het is een museum dat het leven op het platteland van honderd jaar geleden in Twente laat zien. Je vindt er de typische Saksische boerderijtjes, compleet ingericht, bijgebouwen die de boer nodig had om te overleven: een bakspieker, een smidse, een wagenmakerij, een bijenstal, veeschuren, wagenschuren, kapschuur voor landbouwgereedschappen, etc. Allemaal in een mooi park met een fraai museumrestaurant met terrassen aan grote vijvers. Maar het museum vertelt ook het verhaal van de 'Heeren', de bestuur-

ders van vroeger: de commandeur, de Drost, de Hofmeier. Er is een expositie over de Bisschoppelijke Hof Ootmarsum, over de Hofmeier van Beverforde en er kan gratis een bezoekje gebracht worden aan het woonhuis van de laatste Drost van Twente in het centrum."

De onderstaande activiteiten zijn gepland in het Openluchtmuseum:

- Flora Ootmarsum 25 juli t/m 3 augustus 2014.
- Weefweekend 7 en 8 september 2014.

Adresgegevens

Openluchtmuseum Ootmarsum
Smithuisstraat 2
7631 GH Ootmarsum
T: 0541-293099
E: info@openluchtmuseumootmarsum.nl

Schape bij rtv Oost

Ootmarsum is 22 mei j.l nog in het nieuws geweest bij rtv Oost: "Bij een natuurcamping aan de Hooijdijk in Ootmarsum worden binnenkort schapen ingezet als lokmiddel voor teken. De schapen moeten al lopend de teken opvangen en meenemen uit het gebied.

Het is een initiatief van de Wageningse onderzoeker Sip van Wieren tegen de teken die de ziekte van Lyme kunnen veroorzaken. Binnen nu en twee weken worden de schapen ingezet. De schapen worden volgens onderzoeker Van Wieren niet ziek van de teken en zijn bovendien ingespoten met een speciaal tekendodend middel."

Wil je meer zien, kijk dan op www.rtvooost.nl. De schapen had je ook tegen kunnen komen in Winterswijk of Lochem. Dit is de tweede keer dat het onderzoek bestrijding tekenoverlast plaatsvindt op onze terreinen. De resultaten zullen we vast nog horen. Veel regionale kranten hebben aandacht besteed aan dit onderzoek. Verder wil ik jullie heel veel kampeersplezier toewensen deze zomer en alvast een heel fijne zomervakantie.

Groet, Silvia Westerhof

Rotterdam

Secr. Jos van den Bergh
Ravelplein 45
2807 HJ Gouda
telefoon 0182 - 580022
rotterdam@kampeerclub.nl

Terreinen:
Het Essensbos te Ouddorp
De Ronde Hoek te Haastrecht

Nieuwe terreincommissaris

Het is ons dan toch gelukt om een kandidaat-terreincommissaris te vin-

den. Gabri van de Brink is zijn naam. We zijn erg blij met zijn aanmelding omdat Maarten hem nu nog kan inwerken. Op de afdelingsite staat een nadere kennismaking met Gabri.

Jubileumkamp Caravansectie

In het zonovergoten weekend van 17 en 18 mei heeft ons terrein in Ouddorp 42 caravans van de Caravansectie op bezoek gehad. Die vierden hun 65-jarig bestaan met tal van activiteiten: kampvuur, wandeling en een geslaagde barbecue. We kijken terug op een geslaagd weekend.

Kennismakingskamp nieuwe leden

Ben je net lid geworden en wil je eens kennismaken met de NTKC-afdeling Rotterdam? Dat kan op **6 en 7 september 2014** op ons terrein in Ouddorp. Ook leden die al heel lang lid zijn en zij die de club nog niet zo lang kennen zijn welkom. Naast een rondleiding over ons terrein kun je ook een kijkje achter de schermen krijgen. Bij goed weer is er een duin- en strandwandeling. 's Avonds zitten we met een hapje en een drankje bij een kampvuur.

Het laatste nieuws van de afdeling vind je altijd op de ledensite. Kijk hierop als je wilt kamperen op onze terreinen of iets wilt weten over de afdeling Rotterdam.

Jos

Utrecht

Secr. Jan Willem Prins
Van Lingelaan 95
3602 PB Maarssen
telefoon 0346-553982
utrecht@kampeerclub.nl

Terrein:
Den Treek te Leusden

Zomer op Den Treek

Wat is er te doen in de omgeving? Hier wat tips.

Zwemmen

Het Henschotermeer (www.recreatiemiddennederland.nl/terreinen/henschotermeer.html) is een prachtig zwemwater voor jong en oud, op fietsafstand van Den Treek.

Amersfoort

In de stad Amersfoort is altijd wat te doen. Zo is er op 5 juli het Weiland popfestival, op 31 juli de Gaypride, op 27 augustus de Emiclaerloop (20e loop), op 28 t/m 31 augustus het zomertheater en op 6/7 september het poppentheater. Tevens zijn er vier musea. Twee voor moderne kunst (Kunsthal KadE, museum Flehite), het geboortehuis van Piet Mondriaan en het Cavaleriemuseum. Meer informatie is te vinden op een website als www.tijdvooramersfoort.nl.

Kampmeesters

Deze zomer zijn er ieder weekend, soms zelfs hele weken, vaste kampmeesters (m/v) op Den Treek. Het zijn NTKC'ers die in dit gebied van de hoed en de rand weten en je graag helpen je het terrein en de omgeving eigen te maken. Kom naar ons terrein bij Leusden en Amersfoort, op een centrale plek in Nederland en prachtig gelegen op het landgoed Den Treek! Overigens zijn er al vanaf de paasdagen vaste kampmeesters actief op Den Treek. Hierbij is voldaan aan een wens van de ledenvergadering om ook tijdens de feestdagen een vaste kampmeester te hebben. Ook met Hemelvaart en gedurende twee weken meivakantie. Met dank aan Bas Ruggeberg en Marjolein Steffens, Hilda van den Bosch en Annelies Helleman!

Wil je zelf iets doen, bijvoorbeeld kampmeester zijn, denk dan aan versterking dit jaar (goed voor het inwerken) of het rooster voor volgend jaar. Meer informatie via utrecht@kampeerclub.nl.

Een goed kampeerjaar toegewenst (en kom vooral naar Den Treek)!

Wim Schuimer

Veluwe

Secr. Regina Vlijm
Govert Flinckstraat 138
7312 SB Apeldoorn
telefoon 06 - 18 488 326
veluwe@kampeerclub.nl

Terreinen:
De Kooiberg te Ugchelen
Roggebot te Dronten

65-jarig jubileum De Kooiberg!

Kamperen op ons terrein De Kooiberg gebeurt inmiddels al enige decennia lang en dat vraagt om een feestje. Daarom hebben wij besloten ons 65-jarig jubileum te vieren in het weekend van **30 en 31 mei 2015**.

De voorbereidingen door de Jubileumcommissie zijn in volle gang en zodra het geheel handen en voeten heeft en qua inhoud vorm krijgt zullen we jullie daarover informeren. Noteer nu maar alvast: 30-31 mei 2015 Jubileum De Kooiberg.

Geen drinkwater?

Volgens de wettelijke normen voldoet het water uit de pomp van De Kooiberg niet aan de drinkwaternorm. Daarom mag het officieel geen drinkwater heten en niet als drinkwater worden aangeboden. Die drinkwaternorm is de norm van het drinkwater dat wij uit de kraan thuis tappen. Dit houdt niet in dat het pompwater verontreinigd is of anderszins schadelijk, maar het betekent wel dat wij een bordje op de pomp dienen te plaatsen. Sinds jaar en dag zijn de

testresultaten uit de jaarlijkse wateranalyse, die door een gecertificeerd bedrijf wordt uitgevoerd, vrijwel gelijk. Evenals bij het gebruik van drinkwater is het ook bij gebruik van pompwater verstandig dit niet lang te bewaren en zeker niet in de zon of bij een warmtebron te plaatsen. Dit versnelt de groei van bacteriën.

Mocht je toch meer zekerheid willen, dan is het advies om het pompwater voor consumptie te koken. Voor het gebruik van de pomp in het algemeen geldt: goed doorspoelen (circa 2 minuten of 30 lange slagen) wanneer deze langere tijd (dagen) niet in gebruik is geweest. Voor een uitgebreide rapportage van de analyse kun je op de afdelingsite terecht en ook in de kampekoffer is een exemplaar hiervan te vinden.

Burl-weekend 26-27-28 september

Er zijn al veel aanmeldingen binnen. Dat is verheugend maar geeft ook aan dat wanneer je wilt komen, je niet te lang moet wachten met opgeven. Opgeven doe je zo: e-mail naar veluwe@kampeerclub.nl o.v.v.:
– naam van alle deelnemers
– evt. kinderen + leeftijd
– welke excursie heeft jouw voorkeur: vrijdagavond of zaterdagavond 19.00 uur of zaterdagochtend of zondagochtend 06.30 uur
– wanneer kom je aan: vrijdag of zaterdag.

Afdelings- en kennismakingsweekend 12-13-14 september

Dit jaarlijkse weekend wordt gehouden op ons terrein Roggebot bij Dronten van 12-14 september. Iedereen is welkom, er zijn leuke of interessante dingen te doen, niksen mag ook, er is kampvuur en we hebben een aardig bestuur waarmee je dan kunt kennismaken. Vervolgens kun je ze eindelijk die vraag stellen die al zo lang jeukt of ze eens flink aan de tand voelen. Voor een schouderklopje of wat extra ondersteuning deinken we ook niet terug.

Extra ondersteuning

We missen nog:
– een terreincommissaris voor De Kooiberg
– een toersecretaris voor de afdeling.

E.e.a. kan in overleg anders worden ingevuld of gecombineerd, maar we zitten dringend om extra handen en hersens verlegen. Spreek het je aan om mee te denken en te doen: e-mail naar veluwe@kampeerclub.nl. Wij nemen contact met je op.

Tot slot

Met zo veel mooi weer al achter de rug en nog een hele zomer te gaan: veel kampeerplezier toegewenst en tot ziens op een van onze terreinen!

Hartelijke groet,
namens bestuur Veluwe
Regina Vlijm

Zeeland

Secr. Tini Hengeveld
Oudestraat 43
4351 AT Veere
telefoon 0118-501876
zeeland@kampeerclub.nl

Terrein:
Even geen.

Caravansectie

Secr. Annelies van Katwijk
Watermanhof 9
2394 PA Hazerswoude-Rijndijk
telefoon 071-3415470
caravansectie@kampeerclub.nl

Hoewel de meesten van ons wisten dat Freerk Wortman ernstig ziek was, kwam zijn overlijden toch als een onverwachte schok. Wat is dat laatste stukje hard gegaan. Vanuit Ouddorp (ons Jubileumkamp) ging er de zaterdag van zijn uitvaart toch een flinke afvaardiging van onze sectie naar Rijswijk en dat werd vooral door Anne Marie als steun ervaren. We wensden haar en de rest van de familie veel sterkte om dit verlies een plek te kunnen geven.

Inmiddels zijn ons Paaskamp en Jubileumkamp alweer achter de rug en zijn de Bretagnegangers nog onderweg als ik dit schrijf. Elders in dit Buitenspoor vind je een verslag van de afgelopen kampjes. Volgende keer volgt vast een verslag van de Bretagnetoer.

Ons eerstvolgende kampje is van **5-7 september** voor het nakletsweekend op Den Treek in Leusden. Daar kunnen we dan met elkaar de verhalen uitwisselen van de zomer. Ook de datum van de werkweek in Hazerswoude is inmiddels bekend. Daar gaan we weer aan het werk van **6 t/m 12 oktober**. Op **25 oktober** houden we dan weer onze jaarvergadering in Nieuwegein.

Ik wens jullie nog een fijne kampeersomer en tot ziens op een van onze kampjes,

Annelies van Katwijk

Alle NTKC-leden zijn welkom op de kampjes van de caravansectie. Zie voor de toeragenda op www.kampeerclub.nl/leden/afdelingen/caravansectie. Bellen of mailen naar bovenstaand adres is natuurlijk ook mogelijk.

Jeugdsectie

Toersecr. Timothy Schoonebeek
Trezoriersdreef 79
2542KP Den Haag

telefoon 06-10933524
jeugdsectie@kampeerclub.nl

Hallo Jeugdsectiedeelnameers,

Zomertoer 26e editie (19-26 juli)

Op 30 mei zal de online inschrijving openen voor de zesentwintigste zomertoer! De route zal als volgt zijn:

- Dronten > Loenen
- Loenen > Lochem
- Lochem > Winterswijk
- Winterswijk > Ootmarsum
- Ootmarsum > Beckum

De afstanden zijn makkelijk aan te fietsen waardoor de jeugd van veertien jaar ook zeker kan meefietsen! Tijdens de routes die we uiteraard met een heerlijk zonnetje op ons koppie zullen voltooien zijn er onderweg tal van opdrachten en activiteiten die je met jouw fietsgroepje kunt uitvoeren. Het resultaat hiervan is dat je 's avonds bij het kampvuur de meest schitterende verhalen kunt vertellen onder het genot van een drankje naar eigen behoefte. Onthoud wel: NIX18, je weet wel de reclamecampagne van de rijksoverheid.

Kabobweekend

In het meinummer van Buitenspoor 2013 stond beschreven waar de afkorting KABOB voor staat. Nadat het overgrote deel van de Jeugdsectie deze publicatie heeft gelezen hoor ik tijdens het kamperen met de Jeugdsectie steeds de betekenis van het woord Kabob terugkomen, hartstikke leuk om te horen!

Het beroemde en beruchte Kabobweekend van de Jeugdsectie staat aan het einde van de zomervakantie gepland, **29-31 augustus 2014**. Dus kom voor een spetterend eind van je vakantie met ons mee kabobben!

Meet the British

Wij als Nederlandse kampeerjeugd, lid van de NTKC, hebben goede banden met de Schotse kampeerjeugd, lid van The Camping and Caravanning Club. Omdat de Schotten van The Camping and Caravanning Club nieuwsgierig zijn naar onze manier van kamperen hebben Bart en Martijn een speciaal weekend georganiseerd in Hazerswoude gedurende **25-28 september 2014**. Zie de jongerenpagina voor meer informatie!

Kampeer ze,
Timothy Schoonebeek

Zwerfgroep

Secr. Maria Bach-Stelma
telefoon 030-8793462
zwerfgroep@kampeerclub.nl

In het weekend van **20-21 september 2014** lopen we in het mooie IJsselandschap tussen Deventer en Olst. Meer details worden in het volgende nummer gepubliceerd, maar ik kan nu

al verklappen dat een vuurtje bij de tent oogluikend zal worden toegeestaan. We wandelen in het mooie bosachtige gebied achter de IJssel met zijn vele landgoederen. Indien het weertechisch mogelijk is pikken we ook een stukje door de uiterwaarden mee. De hond kan mee. Benodigde kaart 27G. Ik hoop jullie te zien in september en wens jullie vast een fijne tocht.

Marie Antoinette Smink

Ieder NTKC-lid kan meelopen met de tochten van de Zwerfgroep. Hoe gaat dat? Kijk op www.ntkc.nl > ledensite > clubpagina's > secties > de Zwerfgroep. Vragen? Bel of mail gerust!

Enig

Secr. Ingrid van Os
Hollandseweg 206
6706 KW Wageningen
telefoon 0317-410334
enig@kampeerclub.nl

In mei heeft een groep Enigers op Het Groene Hart gekampeerd tijdens het Kennismakingsweekend van Hart van Holland. Op zaterdag had Jenny een fietstocht georganiseerd naar de Rotterdammeren. Ondanks de regen en de wind hebben we een mooie tocht gemaakt die we zeker met mooi weer nog eens zullen rijden. Ook de rest van het weekend was nat en er stond een harde wind. Maar we hebben ook heerlijk in de zon kunnen zitten, er was lekkere koffie en thee met koek, er stonden leuke tenten om eens uit te proberen en er waren veel gezellige mensen. En iedereen die er was heeft kunnen zien dat we ook met slecht weer kunnen kamperen en dat ons humeur daar niet onder te lijden heeft.

In juli is er geen Enig-kampje maar van **8 tot 10 augustus 2014** kamperen we op Den Treek. We maken er een Enig-kennismakingsweekend van voor mensen die wel eens willen weten wat Enig doet. Vanaf vrijdagmiddag zal er iemand van Enig aanwezig zijn. Op zaterdag gaan we een fietstocht maken: 30 tot maximaal 50 km. En op zondag maken we een wandeling in de omgeving. Het programma is dus vrijwel hetzelfde als voor onze andere kampeerweekends, maar we zullen extra aandacht besteden aan mensen die voor het eerst met Enig meegaan zodat ze kunnen zien of dit een manier van kamperen is die bij hen past. Kampeer je alleen, of wil je dit gaan doen, maar weet je niet of Enig iets voor je is, kom dit weekend dan naar Den Treek. Als je niet mee wilt gaan met de fietstocht of de wandeling, dan doe je dat gewoon niet. Het

gebeurt bijna nooit dat iedereen aan alles meedoet. En dat is ook de kracht van Enig: niets moet, alles kan. Maar je weet zeker dat je niet alleen op het terrein staat en dat er altijd iemand is om een praatje mee te maken of om samen iets te ondernemen. Eind van de middag of 's avonds komen we bij elkaar om de plannen voor de volgende dag te bespreken en kun je bepalen wat je wilt gaan doen. En kijk ook eens op de website van Enig om te zien wat we de laatste maanden hebben gedaan en wat onze plannen zijn.

Dit jaar vindt de jaarlijkse Enig-vakantieweek plaats op Terschelling van **zaterdag 30 augustus tot zaterdag 6 september**. Vanaf dinsdag 26 augustus is er al iemand van Enig aanwezig op de camping.

We kamperen op camping Denedune in Hoorn, in het midden van Terschelling (zie www.denedune.nl). Het is een kleine camping, gelegen bij een boerderij uit 1871. Op de camping weet men dat Enig komt kamperen, het is dus niet nodig om individueel te reserveren. Naast tenten zijn ook caravans welkom. Vlak bij het kampeerterrein ligt de Bosplaat en het natuurgebied Koegelwiek. Er is geen vast programma voor deze week. We gaan wandelen, fietsen en leuke/interessante plekken op het eiland bezoeken. Zoals altijd is iedereen vrij om met de groep iets te ondernemen, om er zelf op uit te trekken of om gewoon een dagje lekker niets te doen. Wanneer je van plan bent om te komen, laat mij dit dan weten (j.hoftijzer@casema.nl). Over excursies waarvoor een reservering moet worden gemaakt ontvang je dan een mailbericht. Jenny Hofstijzer 06-51984017

Tot ziens, Ingrid van Os

Elke alleengaande NTKC-er is welkom bij Enig. Je hoeft je niet aan te melden als je mee wilt. Meer info: zie hierboven of op het ledengedeelte van de NTKC-site onder Clubpagina's/secties/ Enig.

De Trollen

Contact mailinglijst:
Mieke Bon, telefoon 0222-322133
Michiel Bardet, telefoon 020-6696489
detrollen@kampeerclub.nl

Wil jij als ouder met NTKC-kind(eren) tot 14 jaar graag andere kinderen tegenkomen als je gaat kamperen? Meld je aan voor de Trollen-mailinglijst en alle NTKC-trollen komen uit hun schuilplaats gekropen. Kijk op www.ntkc.nl > ledensite en kies voor Clubpagina's/Secties/ De Trollen en je vindt er alle informatie over hoe je je kunt aanmelden voor deze speciale mailinglijst (inclusief een link

voor het aanmelden; altijd makkelijk).

Trollengroeten,
Mieke Bon

Promo

promo@kampeerclub.nl

Presentatiemarathon van Promo!

In het weekend van 24/25 mei heeft Promo in wel drie gemeenten gestaan! In Leiderdorp vanwege de Dag van het Park, in Wassenaar op de Gaaf Groen Lentebeurs en in Wageningen op het Festival Lokale Schoonheid. In alle gevallen was dat heel leuk om te doen omdat we een bijzonder ruime plek kregen toebedeeld. In Leiderdorp konden we met gemak drie tentjes opzetten, spekkies smelten, breeduit alle spandoeken uitzetten en ook nog op drie tafels pronken met de mooie folders en ansichtkaarten. We hebben daar heel wat uitgedeeld en ook heel wat gesprekken gevoerd met belangstellenden. In Wassenaar kregen we ook heel veel plek voor alle spandoeken, maar het contact met de looproute was daar iets minder doordat we langs de kant slechts een ielig plekje hadden. Bovendien was het veel te mooi weer, iedereen ging naar het strand in plaats van naar de beurs. Toch hebben we ook hier veel kunnen betekenen. Naar ons idee hebben we met de helft van de standbezoekers een heel positief gesprek gehad en ook hier zijn veel folders en ansichtkaarten meegenomen. En ook in Wageningen ging het fantastisch, we mochten daar een flink stuk van de stand van Moosecamp gebruiken en dat heeft heel wat belangstellenden opgeleverd. Op alle dagen hadden we natuurlijk weer fantastische, enthousiaste vrijwilligers, die soms van erg ver kwamen om onze club te promoten! Ook nu was de samenwerking weer een groot plezier! Bekijk de foto's elders in dit Buitenspoor!

Wil je ook meedoen met Promo?

We zijn dringend op zoek naar iemand die als thuiswerker samen met Hester proefkampeerders aan een mooie stek helpt!
Mail naar promo@kampeerclub.nl!

BEDANKT

Amsterdam, 1 april 2014

Vandaag ontvingen we een kaart met 'Van harte beterschap' en daarop een heleboel handtekeningen. Dat helpt inderdaad beter worden. Maarten is half januari geopereerd aan een darmporotie en de chirurg zei later dat het geen kleinigheid was geweest. De ziekenhuisopname duurde lang en het gaat nu stukken beter, maar echt herstel zal nog wel een tijd

in beslag nemen. Jullie meelevende doet ons allebei goed. We kijken ernaar uit, weer te kunnen kamperen. Dank voor jullie steun.

Wil Kulk, mede namens Maarten

KLEINE BERICHTEN

Te koop

Voor de liefhebber: oude (1984), maar nog goed bruikbare JanSport frame-rugzak. € 50,-.
Tiny Mannak, tel. 06 52116749.

Ter overname, tegen elk aannemelijk bod, een tweetal onverslijtbare petroleumbranders:

- Optimus oo petroleumbrander z.g.a.n.
 - Optimus Hiker 111 petroleumbrander z.g.a.n.
- Tel. 06531949

Gezocht

Buitendak Erdman Schmidt Kever, liefst ribstop nylon, katoen mag ook. Prijs: n.o.t.k.
Timothy@live.nl, 06 10 93 35 24

Geboren

Melle Anne Sebastiaan Wesselijs (Melle), zoon van Suzanne Kroon en Eats Wesselijs, 30 december 2013

Overleden

De heer J.D.K. Vreeken, Aalsmeer, april 2014
Mevrouw W.J. Smits, Utrecht, 17 april 2014
Mevrouw C.M. Noordam-Kok, Den Haag, 18 april 2014
De heer P. Wallaard, Delft, 27 april 2014
Mevrouw M.H.W. van Huyzen-Stol, Amersfoort, april 2014
De heer E. Coehoorn, Diever, 6 mei 2014
De heer F. Wortman, Rijswijk, 11 mei 2014

Vereniging
Vrienden van de Voetveren
'voetveren verbinden'



U kunt al Vriend worden voor € 5,-

Boekje Overzetveren in de Benelux in handig borstzakformaat voor € 10,-
Bestellen: zie website



www.voetveren.nl

NTKC korting 10%
kortingcode: 1CKTN4







Pieterstraat 10 | 3252 BL GOEDEREDEE | 085 2731905
WWW.YAKSPORTS.NL



Lees de romans van uw clubgenoot
Anthonie van de Wardt

Boeken die over bijzondere mensen gaan.

HET BIECHTGEHEIM
ISBN 9789048427468

DE VRIJWILLIGER
ISBN 9789089545695

Te bestellen bij de reguliere boekhandel of bol.com

Gek van de natuur? Samen op coole **kampen** en **excursies**: vogels kijken, vleermuizen, libellen vangen, schelpen zoeken en als toetje een frisse duik in de zee!

De NJN natuurlijk!



Ben jij tussen de 12 en 25 jaar, kijk dan op **www.njn.nl!**

MULTIFUNCTIONELE
KOOKPAN




Tijdelijk **€27,50**

1,9 ltr Edelstaal met afgietuit
Handvat is variabel te gebruiken.

Ook online winkelen!
kookvuur.nl

tent versleten?
model al 20 jaar niet meer gemaakt?




voor **Tatteljee** geen probleem

Gastvrij genieten op landgoed Old Putten.



T. 0525-681938 - www.oldputten.nl



Kampvuurplaats, workshops, wi-fi, trekkershutten, verse broodjes, verse groente. Nabij Veluwemeer & vestingstadje Elburg (500 mtr.)

Kamperen met gratis animatieteam



Kom kamperen midden in de natuur! Er zijn 137 Natuurkampeerterreinen in Nederland, waar u in alle rust en ruimte geniet van de natuur. Ook heel leuk voor kinderen! Met de Natuurkampeekaart in Het Groene Boekje kunt u op alle terreinen terecht. Het Groene Boekje 2014 is voor € 14,95 verkrijgbaar op alle Natuurkampeerterreinen, bij ANWB, Bever, in diverse (reis)boekhandels en via www.natuurkampeerterreinen.nl. Download ook de gratis Kamperen app!



Natuurkampeerterreinen

Te gast bij moeder natuur

Less is More!

Genoeg biedt inspiratie voor iedereen die meer wil doen met minder. Weinig bezitten uit noodzaak of keuze kan heel rijk voelen. Lees de inspirerende verhalen. **Genoeg is praktisch.** Elk kwartaal een gids voor huis en tuin met praktische informatie en tips voor een creatiever leven, met zorg voor mens, dier en milieu.

Neem nu een abonnement en ontvang **5 nummers voor de prijs van 4**



Een abonnement (4 nummers) kost € 24,50 per jaar. Ontvang nu een extra nummer gratis: ga naar winkel.genoeg.nl/ abonnementen en bestel online met actiecode NKTC



20% korting

Meer info op genoeg.nl

HET BUITEN

AVONTUURLIJK BUITEN KOKEN OP HOUTVUUR



Één adres voor al uw buitenkook spullen.

Van **Dutch Oven, Driepoot tot Vuurtafel.**

Eigen import van gietijzer en lichtgewicht materialen .

Nederlands importeur van o.a.

White Box Stove en **WoodGas Stove**

www.hetbuiten.nl

PETROMAX
DUTCH OVEN'S

Diverse maten vanaf
€40,00

Gietijzeren pan
Geschikt voor kampvuur, Erwroff of fornuis.

De online winkel
kookvuur.nl